

Af samme forfatter:

Livets Hastighed, 1978

Fremtidsminder, 1980

Skrigernel, 1980

Vi folder drømmens fæner ud, 1981

Ud af natten, 1982

Nigger I, 1982

Nigger II, 1983 \*

Popsange, 1983

Væbnet med vinger, 1984

Ungé Strunge – Udvalegte digre, 1985 \*\*

Verdensson, 1985 \*\*\*

Mai Strunge (s.m. Anne-Marie Mai), 1985 \*\*\*\*

Billedpistolen, 1985

Samlede Strunge – Digte 1978-85, 1995

Sidegader, 1996

Michael Strunge

# Min krop er tung af drøm

Digte i udvalg ved Caspar Eric

\* samlet udgave under titlen Nigger 1-2, 1992

\*\* revideret udgave under titlen Udvalegte Strunge, 1992

\*\*\* oprindeligt udgivet under pseudonymet Simon Lack

\*\*\*\* revideret udgave, 1992

Gyldendal

JORDEN GENOPFUNDEN  
HELT AF SIG SELV.

DET KUNNE EXPLODERE SMUKT  
I LIVE  
I NØDVENDIGHED  
I MØRGEN SPRÆNGER DET  
RAMMERNE.  
DET ER ALLEREDE I DAG  
ELLER MÅSKE FØRST I 1987  
TI OG TYVE ÅR EFTER  
OPVÄGNEN OG DRØM,  
SIKKERHEDSNÅLE OG BLOMSTER  
OG HVAD DERAF FULGTE AF BEVÆGELSER  
NU STIVNEDÉ.  
MEN SAFT I DÉT!

SKYERNE DRØMMER OM MÆLK OG SUKKER

Samfundet er en underlig leg,  
midt i det hele går kartene rundt  
og pisser i opgangene.

Man risikerer at frugter falder ned  
på gaden fra træerne om efteråret  
i de mest uventede øjeblikke.

Og når jeg er træt af alt  
falder jeg ud af samfundet  
og ind i en drøm.

Jeg synger saftige morgensalmer  
og siger sætninger  
der ikke betyder noget  
men nærmest ligner sten fundet på stranden,  
umulige at sælge til nogen frnfg person.

Jeg er ikke selv nogen person  
jeg er nærmest en tilstand  
i stil med de drejende rumlende skyer  
der bærer på vand og snawsede drømme  
og besvimer af og til  
for at sove lidt i jorden  
eller blive kogt til te.

Ja, skyerne drømmer om mælk og sukker,  
jeg kender dem på deres flyv  
jeg har hørt dem hviske deres venlige ambition  
til mig om natten mens de rev efter månen.  
Om dagen leger de vejrudsigt  
og kæler med solen eller gemmer den  
for dens krævende publikum  
der altid peger ad den.  
Hvem ville finde sig i sådan en arbejdsgang?

Vi skal være glade for skyerne  
og vi skal passe på solen,  
jeg kan bæro dig,  
at den kører rundt i samme bane, samme liv  
fordi den i virkeligheden er dybt åndssvag.  
Og månen forresten  
er ikke en gal gamling,  
nej, den er en uendeligt langsom maniodpressiv  
hvis ture varer uger ad gangen.  
Stjernerne er psykotiske børn. Tror jeg.

## REVOLUTION

En snavset himmel betrægter i uro vores fester:  
Vores ord, musik og dans kaster røde, blå stråler af lys  
over parlamentets og bankernes mure.

Grenserne mellem vore hjerner  
skal opståves!

Blodets tempo skal udmatte vore hjerter  
vore sjæle skal forbindes med frie hænder.  
Den ydre verden skal ændres TOTALT  
efter vor transformation af den til ruiner  
med Explosions-Roserne.

Vi ses! i byen  
trækende på de nye ideer  
i grov uvidenhed om historien  
på vej ind i en rus  
som omfatter hele planeten:

Nye livsmønstre tegnet på murene!  
Kærlighedens diktatur!  
Barnet som filosof!  
Livets styring tildelt den enkeltes hjerne,  
ophøjet til stat!

## Guldåret

Verden var delt, stater frygtede stater ... Alle kunne besejre alle, og ingen kunne styre sig selv. Angsten øgede aggressionen, angstens fik hænder til at ryste, hænderne strejfede de dødelige knapper.

Overall glødede de gyldne lys. Menneskernes skrig druknede, blændedes, smelte i de enorme brag. Ruinerne var endelose, svampekyrne talløse, kroppe livløse, stinkende sorte med angstmasker. I de brændende dage strejfede mennesker om som dyr, forbrændte, rædselsslagne. Få udvalgte ledere, videnskabsmænd, kunstnere skjult i betonhuse, skjult for de commne øjne, skjult for evigt, skjult, for udenfor var luften dødelig og lem læstende.

Civilisationen var smelteret, love fandres ikke, mennesker var arter dyr, dræbte hinanden, udførte primitive ritualer. Efter et par generationer var civilisationen kun et tåget sagn, uydeligt som horisontens forrevne højhuse, en legende som guldåret, år nul, som en guldring på lossepladsen. Børnene var vanskabte, og alle frygtede de synet af hinanden og solen, der smerede i øjne, hud og sjæl som et minde om døt år ...

Ingen levede det gamle liv. Gennem generationer og generationer blev solen arketyptisk symboler for død, månen for nåde og vanvittig viden. Legenden om guldåret blev en legende om guder.

## Solopgang

Langsamt som solen går op, går det op for mig, at jeg aldrig vil kunne vende mig fra menneskernes stadige kampe mod deres rum. Der er en stædighed her i denne rødt kølige morgenluft, og det synes som om, vinduerne har øjne. Men det er vel bare livet, der således krukker for mig.

Jeg gør stille tilnærmelser til lysreklamerne og træerne, søger en kommunikation i elegance og usleben stædighed. Jeg er langsom overstædig, spiller distraet en melodi for skyernes leg i blæsten.

## Her efter 24

føler jeg mig gammel.

The rest of the night

makes me feel even more strange.

Jeg vender mig om:

år tilbage,livets fart

har skruet sig op

forklædt i nye ting og ord.

Mine fremtidsfølelser

må have været fra en andenbane eller tid,  
en anden dimension.

Nu ikke bare fortidsløs

men også uden idé om fremtiden.

For træt til at skrige

og vifte med faner,

jeg gider ikke danse, kan  
heller ikke bare tro

at dage findes fri for nat.

Hvad angår stederne

ligner de sig selv,

men ånden er væk,  
den ånd i mig

der så dem som ...

(Selv ordene ...)

Fejtagelsen ligger i

at tro at livet er mere  
end leverpostej og rock i TV.

Jeg brækker mig over  
jeres børgerlige myter  
om kunst og kærlighed.  
»Velkommen til paradiis, sørn.  
Her er en avis, et ur  
og penge til købmanden.  
Mor dig selv!«

## SKAL VI IKKE TAGE HJEM TIL DIG?

Jeg er en laset prins  
der sover i beskidte rygkupper.  
»Jeg er et par øjne  
og der nærsomhelst kan tænde en nat.

»Jeg er en pyntedukke

pynnet med sprut og dårlige minder  
pynnet med lyset fra byens rotende nat.

»Jeg er 10.000 Volt

parat til at strømme igennem dig.

»Jeg er en byens glemte dreng

brugt som spejl for kolde duller.

Er vandrende navn med håret ned i øjnene

alligevel ser jeg alt og glemmer ingenting.

»Jeg er byens glemte dreng  
og jeg søger for at være  
jeg søger for at gøre  
jeg søger for at leve  
så jeg kan mærke døden i knoglerne.

## APATI

### Den røde glød

HUN VED VIRKELIG IKKE  
OM HUN SKAL RYGE DENNE CIGARET FÆRDIG  
OG DERVED FORKORTET SIT LIV MED 10 MINUTTER  
ELLER  
KASTTE DEN UD AD VINDUET  
HOLDE GODT FAST I DEN ENE ENDE  
OG DERVED FORKORTET DET MED 50 ÅR.  
HUN KAN VIRKELIG IKKE  
BESLUTTE SIG OG SKODDER CIGARETTEN PÅ ARMEN.  
SÅ KAN VERDEN SE AT DEN IKKE ER ENE  
OM AT PINE HENDE OG HENDES KROP.

Det var sent på horeller.

Jeg havde cigaretter  
men ingen tændstikker.  
Jeg gik ned på gaden  
og fik ild.

Nu kæderyger jeg  
gennem natten  
og den røde glød  
er mit eneste sikre.

Jeg ved ikke hvad klokken er  
eller hvad gaden hedder.  
Byen er stor  
og jeg bor her  
indtil videre.

I fjernsynet kan jeg ikke  
se forskel på  
nyheder, film og reklamer.  
Men jeg kender solen  
når den kommer i morgen  
og jeg tænder min sidste cigaret.

## DECAY 1978

Jeg hader ikke livet, men verden. Denne nat er klæbrig som halvstørknet, betændt blod fra et guddommeligt svin. Jeg ser intet, kun verden, den omgiver mig til alle sider. Vågn snart, slaver, arbejd venter. I er det eneste håb. I må have og eiske arbejdet, som var det et langsomt fjernet plaster. Der er kun ar og hårde klumper af sort blod, det hele kan renses med sæd og æg, som blodet renses af lymfen. Der venter intet andet end friskfødte børn og vrede engle uden moral – i livet. Verden vil byde på gamle mønter og nye dynger af blått, råddent kød fra negere af alle farver.

Eller: Englene stjæler verdens våben og indfører Afrikas sjæl overalt, genindfører den tusindårs gamle abort af folket som folk i verdens livmoder.

TRESSERNE BLEV FOR FREDDELIGE  
BLEV SKUDT NED VED ALTAMONT.  
FOR MANGE SKUD I KROPPEN  
DEN ENESTE VEJ UD VAR IND.  
OG BLOMSTERBØRNENE GLEMTE  
AT TRESSERNE DØDE  
LUKKEDE DERES ØJNE  
OG BETRAGTEDE DE SMÅ SKÆRME  
INDEN I DERES HOVEDER  
HVOR MAHARAJI BEKENDER MONEY POWER  
LISSOM MARX, JAGGER, JESUS OG JEANS.

JEG LEVER I DK  
I 1978.  
TILHØRER DE-GENERATIONEN  
DER FÅR ET SLAG FORDI DEN SKRIGER  
OG IKKE LIGNER RESTEN AF FLOKKEN

JEG LEVER I DK  
I 1978.  
TILHØRER DE-GENERATIONEN  
DER BLEV FØDT FOR SENT.  
OG FIK ET SLAG FOR AT SKRIGE  
FIK TIDEN TIL AT GÅ  
MED AT SIDDE OG GLO PÅ TV.

IKKE FÅR TIDEN TIL AT GÅ  
MED AT GÅ UD  
PÅ DISCO SOM JOHN TRAVOLTA  
ELLER SE PÆNE UD  
FOR BEDRE AT FÅ JOBS PÅ KONTORER  
HVOR MENNESKER RAMMES IND.

## POPSANG

Jeg ville gerne være et foto  
af en højtidelig og simpel popsang  
i din bankende brystlomme  
mellem bølsjer og smøger

## Spredte udbrud på byens pæne glas – Hospitalet

Denne bevidstløse stats iltrapprat  
er et enestående begreb  
der ikke findes på andre sprog: Hygge.  
Med et drop af kaffe og sprit  
ligger nationen hen på et sterilt leje  
af obligatorisk venlighed.

En pacemaker af wienerbrød og frikadelle  
holder det lunkne similibolds sløve tempo.  
En kunstig nyre af middelmådighed  
renser det for ånd og niveau  
mens alle akurte tegn på ægte, radikal poesi  
negligeres og fjernes ved operative indgreb.  
Store mængder af kulørt psykofarmaka  
bedover og befriar den slumrende befolkning  
for mareridt om andre liv:  
Antidepressiv underholdning og placebopop.

At leve under konstant påvirkning af en udelukkende rus nægrer jeg, når jeg  
ser rudernes dug for dampne, når bilerne om morgenen kører ind til arbejde med  
menneskene. Vi går ind til store haller, hvor jeg udfører arbejder i lange gange  
under pres og kunstlys. Jeg er klærende skar i sjælen. Jeg går ikke ind for store  
haller, jeg går ind til de andre og taler spredt med dem om utsigten til haven,  
taler med de syge.

Vi lever under konstant påvirkning, mennesker synker ind i bedøvelsen og  
kan ikke komme over at se vinduerne dugge til om natten som i en beskyttelse af  
vores fortroligt hviskende stemmer og stemninger. Vi kan se verden anderledes og  
foranderligude på gaden, hvor mørket nænsont drager jer op til sig og indgyder  
mod, fantasi, mens jeg venter på, at varmen fra alle stemmerne skal varme vandet  
op til himlen. – Og glasset tager imod malingen fra min sprøjteflaske, som hvisler  
vores modnende linier så fast, at *kun* giftige midler og syntetiske oplosninger kan  
gøre glasset neutralt igen og lade verden oplyse af en umenneskelig, brandende,  
blændende autoritet, hvis glatte neutrale ansigt ser igennem dig.