

Frank Jæger
*Dydige
Digte*

Af samme forfatter

Iners. Roman. 3. opdag

Digte 1948-50. 3. opdag

Cinna og andre Digte. 2. opdag

Digte 1953-59

Hvilket Postbud – en Due. Hørespil

19 Jægerviser. Ved Tony Vejslev (med noder)

Kapelmannen og andre Fortællinger. 4. opdag

Den unge Jægers Lidelser. Erindringer. 4. opdag

Velkommen, Vinter – og andre Essays. 4. opdag

Pastorale og Pelsen. To radiospil

Hverdighistorier. 2. opdag

Dømmen om en Sommerdag og andre Essays.

2. opdag

Frank Jæger fortæller: »Djævelens Instrument«
akkompagneret af Erik Moseholm og læser et udvalg
af egne digte –

»Jægerviser« synges og spilles af Tony Vejslev.
(Grammofonpl. LP 30 cm)

Gyldendals Spættebøger

INDHOLD

Hæandslag til Tony • 7
Skovsol • 9
Sidenius i Kighavn • 11
Søndag i september • 12
Sang over brændet • 13
I mit vinterhus • 16
Husmand • 17
Epikur kommer hjem • 18
Et ublodigt digt om Hærvejen • 20
Reist til minne om postfører C. Turveit • 22
Til minde om en dovendidrik • 24
I en drukbilles landlige kammer • 26
Portræt af poeten • 28
Farevel Tut • 34
Til en ven • 35
Læredigt om gedeavl • 36
Jeg henteede ham på stationen • 38
Ung laps i provinsen • 39
Til den Arne Fischer, der maler • 40
Kirsten og vejen fra Gurre • 42

»Dydige digte« Udkom første gang 1948
På Wivels Forlag
Nærværende udgave er optrykt
Efter originaludgaven
Nu 2. spætteoplag
© 1948 BY FRANK JÆGER
OMSLAG OG TYPOGRAFI: AUSTIN GRANDJEAN
BOGEN ER SAT MED GOUDY
OG TRYKT I
ANDELSBOGTRYKKERIET I ODENSE
PRINTED IN DENMARK 1965

Til min Kirsten

Miniaturre af en kær medborger · 43
Den store nadver · 45
Befrieren · 47
Alvorlig replik om heste · 51
I helligaandshuset mens det regner · 52
Til en følsom veninde · 54
Ode til dæret · 56
Paa Den lille Jomfrus Torv · 58
Fire aar frem · 60
Efter et bal i Stockholms Län · 62

HAANDSLAG TIL TONY

Vi, der valgte regnen,
vi har lange, valne fingre
og et stort og frodigt haat.
Vi faar markens grønne grøde
kastet ned i vore lunger,
mens vi gaar.

Vi, der valgte natten,
vi faar uglerunde øjne
saaret til med sære syn.
Vore fodder træder vorsomt
og en tanke trykker saart paa
vore bryn.

Vi, der valgte landet,
har lidt evig jord i lommen
og paa vore ellesko.
Vore tænder knuser kerne,
tag en enkelt, tag en haandfuld
eller to.

Vi, der vælger livet,
gaar en dag paa trærs af vejen,
ender i et efteraar.
Vi faar regnen, natten, landet
trykket ind mod vore hjerter,
mens vi gaar.

SKOVSSOL

Nu blir den skære sommer
skaaret ud irene dage.
Vi tar tøjlet af og trækker
heden over hodet,
lægger os i skovens stue,
fylder dejligt lidt.

Fløjten faar sin fjerde lyd,
en langsom, moden sommertone,
der gaar ind igennem skoven
helt alene uden skælven,
solskinsgod og lys.
Vi, der ligger hos hinanden,
føler den som vores datter,
hører hende le og ved,
hum elsker, tænker paa at kalde.

Under os gaar jorden rundt,
og tiden staar og sover
med et gyldent smil i munden.

SIDENIUS I KIGHAVN

Du er brun og nøgen,
og et ensomt sted paa huden
lægger solen i entré
en gylde penge.
Vi ser paa vore øjenlaag,
der først er sorte,
siden faar de tusind rige farver.

Saa sætter jeg min mund
imod din skulder.
Ild slaar op,
og dagen er til ende.

Imod den sten blev disse hænder hamret,
og solen gik ett skridt, og alt blev tyst.
Men ingen ved, at du og jeg var sammen,
for ingen saa mig aande mod dit bryst.

En værdig sten har sat sig midt i landet.
Nærved dens buggaard sorte orme om
og gnaver fint af bulmeurtens rødder.
Her stod jeg helt alene, til du kom.

Du var saa glad og lille. Dine hænder
sad troligt hos hinanden, mens du gik.
Der fløj en ond erindring fra mit ansigt,
for alt var evig sommer i dit blik.

Den store sten beholdt sin lange varme
en nat igennem. Det blev atter lyst.
Imod den sten blev disse hænder hamret.
Se solen gaar ett skridt. Og alt er tyst.

SØNDAG I SEPTEMBER

SANG OVER BRÆNDET

Læres udenad og synges, mens man saver

Uglen slaar ned paa sit bytte.
Kysser det først fra det fjerne
med tungen.

Hugger siden med næbbet
og kryster i Kloen.
Lugter blodet
og ser det.

Uglen sidder i træet og skriger.
Uglen er mæt, og den sidder og skriger.
Efteraar. Efteraar.

Staar og saver brænde i min
abilgaard, mit brede have-
bændel bagved huset.

Ser min
aande ryge ud af munden,
hører savens lysme hvin i
træets favntag, lugter veddets
tørre blod og nyser.

Jorden
i min have er forsvundet
under sneen, sover eller
lever som en død et sted langt
borte.

Alt er hvidt og brune
træer. Kun i min kaalgaard er der
grønne øer i sneen.
Kaal i
eftermiddagssnesol, palme-
kaal med skæve stammer og med
krøl i kronen.

Gærdet ud mod

marken staar og tænker over
dagen. Over det at bare
staa og lade aarets tider
gaa og komme, gaa og komme
frem igen, før tanken er tænkt
færdig.

Langt derude
blir en lastbils lyd forlænget
til en blåsk og blaaling muren,
stikker skoven som en kniv og
glider graadig ind i saaret,
tier.

Skoven skriger ikke,
føler ikke, sover vel som
markerne og haven.
Huset
ved min venstre albu lever
og har varme vægge.

I min
stue sidder lyset som en
mand med rare øjne, venter
paa mig for at sige et par
gode ord til velkomst.

I dit
køkkken venter du, ved ovnen
og komfurret, der skal spise
alt mit brænde.

Skal jeg vente længe,
før jeg faar den smule brænde,
jeg har bedt om? Staar du nu i-
gen og drømmer?

Du har aabnet
dørens ene halvdel, stukket
hodet ud og set med strenge
øjne ind i mine tanker.

Smiler saa og siger, ovnen
længes.

Stryger glad min ryg, i-
det jeg gaar forbi dig ind med
brænde.

Gærdet ser jeg gennem
rudens stadig lade aaret
gaa forbi og udenom og
væk.

I MIT VINTERHUS

HUSMAND

Maaske bliver jorden vasket i skarp lud,
maaske piler vinden stakaandet forbi,
maaske skærer sneen ugræs itu
i de korte øjeblikke, jeg aabner den runde
glug i pigeens alkove og ser
lidt ud i verden.

Hun sover langt nedø i høet med den
groe pude halvt henover ansigtet.
Længst nede pusler en mus.

Men fra denne søde, hede luft længes jeg bort
bare et lille sekund, og jeg
skyder gluggen tilside.

Ser jeg ud i verden, ler alt i mig.
For derude trækker solen stadig
rundt med sin maaneballon.

Ploven gik dybt,
stak i en sten og
lod sort lugt stige.

Garvet hud og lang,
naturlig sevn gav den
bagud som spark.

Igaar tog jeg
posen om halsen,
gav sæden bort.

Vejr og ringe vind,
ventetid igen.
En dag er jorden grøn.

Min jord,
o min dejlige muld.
En dag er du grøn.

EPIKUR KOMMER HJEM

Og netop fordi de tydeligt
har vist deres uafhængighed
overfor stærk strøm og storm
og alligevel vil forsvinde
bag en endnu ikke synlig
horisont, nyder jeg de
varme, menneskefyldte kyster.

Sidder paa et skibsdæk og
sorterer mine mange nye syn,
putter dem ind i min
indsigts, nyder alt omkring.
I lommene har jeg en stor længsel,
en stor længsel efter at komme hjem.

Nyder roligt min flade pipe,
og dens rør er tyndt og langt
og buet ganske svagt.
Nyder tobakkken, hvis farve
min menneskelige kunst og
tændstikkens glødende geni
forandrer fra solgult til
negersort og sidst hvidt
som den gamle mands haар.

Nyder havet og dets ro,
skibets dirrende ryg,
maagerne, der ler af sult
eller lede ved alfor
megen mad, kysterne,
der smart vil drive væk.

ET UBLUDIGT DIGT
OM HÆRVEJEN

Her ligger jeg
iført mit legemes hud
og en sovepose.

Jeg er tootyve
og fri for pokker og lus,
lykkeligt fri for alt
undtagen glæden over at ligge her
ved siden af Hærvejen.

Hærvejen peger mod syd,
og sydover gik jeg.

Sjokkede gennem Jyllands lyng og sand,
hilste høfligt og overrasket
paa et venligt faar, der havde
revet sig løs ligesom jeg.

Her døde engang en soldat,
og her tabte en stud,
der blev drevet mod syd,
maaske engang en overflødig klat.
(O jydesvigerfar,
forstaar du mig nu.)

Her ligger jeg
ved siden af Hærvejen
som en af hine fjerne,
ak alfor fremmede soldater,
der fandt en ublid død
netop paa dette sted.
Ublidt og uværdigt døde han
af pokker eller børnesaar eller druk.
(O havde et sværd dog skilt
hans hoved fra kroppen
eller idetmindste hugget
bagen af ham.)

REIST
TIL MINNE
OM
POSTFØRER
C. TURTEIT

Der han kom bortover fjeldet,
faldt sneen ned paa ham,
nan laa begravet i seksogfemti timer
under snekredet i o3.

Nu ser kællingen udover
den dybe englesø.

Skidtet i hendes rynkede ansigt
glider med sveden ned paa hendes
hage. Ja, den sommer smeltede
den evige is paa fjeldet.

Og det var han Turteit,

sagde kællingen udfor landhandelen
i Røldal.

Det var postfører Turteit,
sagde kællingen og saa visst paa
min kone bare laar.

For det var den varmeste sommer,
Norge har faaet over sig,
den sommer var det saa varmt,
at den evige is opgav værdigheden,
(og min kone bar shorts).

Han postfører Turteit,
han gik post her mellem
Røldal og bortover fjeldet
og ned til Seljestad.
Det var i vinteren o3,

siger kællingen og sætter sig
paa det hede stentrin og stønner.

TIL MINDE OM
EN DOVENDIDRIK

Ikke noget med korn,
der taler i munden paa mig.
Korn, der skal tørskes
og males og bages
og skidt og møg,
(sagde Klaus-der-er-død)..

Havde jeg ti tønder land,
vilde jeg lade gro græs.
Ikke noget med kaal eller korn,
nej satame græs,
(sagde Klaus-der-er-død)
ingen nytte til.
Græs, der blev tørret og gult
indunder høst.

Gad jeg en dag, gik jeg ud,
slog med en le
i en kreds om min krop,
samled en bunke
midt paa min mark,
lagde mig ned og saa.
Ingen nytte til.

Ikke noget med kaal,
der lugter og glor
ind i min stue og drøm.
Kaal, der skal koges.

Græs, det ved jeg, hvad er,
hvvis det staar paa min mark:
ingen verdens nytte til.

I EN DRUKBILLES
LANDLIGE KAMMER

Du, som ellers gaar omkring mig
uden nær saa mange ord – er
det fordi, jeg ikke holder
af at svare ned i glasset –
ejer nu idag en vægtig
viden og et sprog, der løber
over alle tørre bredder.

Med et hjerte ømt af glæde
– og paa gulvet staar et hvidt glas
vin og venter – ligge jeg tæt
op til tagets straa og vogter
med besvær og taaget undren
paa de mange ord, der myldrer
af din triste, lange mundvig.

Du har sat dig med din søster
foran husets skidne sydmur
– jeg har glassesets rene venskab
paa besøg – og I vil sylte
hele dagen ind i sladder
nu om den og snart om mig og
det, jeg ikke gør og gider.

Rundtom mine læber lyser
mange smil – fra næserenden
resten af den sidste hvide
vinshuk – for igennem vore
niogtyve realens
shirtingsforhæng fører vinden
lidt af duften fra din tunge.

Lukker mine begge øjne,
sover ind paa trods af solen
– og det tomme glas er skubbet
langt indunder sengen – men min
sidste vaagne tanke gjaldt din
mund, der blev saa sjovt forandret,
da den talte med din søsters.

PØRTRÆT AF POETEN

i dig er evigheden gemt,
i dig dør nuet.

II

I

○ mit ansigs hus,
du, som holder af at ligge i solen
og lade græsset gro om og ind i dine mure,
du, der faar regn og sne kastet imod dig
og i tilgift deres stemmer og farver,
deres lugte og smag og deres
stikkende kulde og lunkne væde,
du, som beboes af hærskarer af feer og trolde,
myriader af børn og dyr,
okser, elefanter og myg,
du, hvis vægge skifter lød og tapet,
du, hvis gulv stripes af støvede solstræaler,
du, hvis uryddelige loft under tiden
gennemvises af den hastige nordenvind.

○ mit ansigs hus,
natten og dagen går over dit tag,
solens og maanens standser for at se dig,
vindene taler til dig og gennem dig,
livet elsker dig.

II

○ øjne,
stivnede vande,
hvor smaadyr og kryb slaas om retten
til at leve.

I, der tror paa alt, hyad der er lys,
under jeres laag sidder farverne
og skinner i mørket,
under jeres laag ligger drømmene,
som I tror paa
for bag efter at benægte.

Tingene flyver til jer
som bier til staders flyvehul,
farverne sidder som orange og brandrød
pollen i tingenes buksler,
i deres honningmaver ligger
god og lys nektar
saavel som daarlig og uren.

○ mine strakkels øjne,
hvordan vilde I,
hvorledes kunde I leve jeres eget liv,
under jer sidder menneskets sjæl

Og vugger som en brand,
under menneskets øjne
siddes hans evighed
som en vej, der går tilbage.

III

O øren,
rudimenter,
hæslige vanskabninger,
vidunderlige labyrinter
med hundrede af frygtelige huler
og ensomme kroge.

Tjenstvillige øren,
som stadig gemmer barnets graad,
selv naar jeg har glemt den,
for saa at holde den frem imod mig
som en kostelig gave,
naar jeg sætter min vilje
ind i jeres gange.

I øren,
der leder mine fingre over
fløjens brune træ,
over kontrabassens lyse faaertarme.
I lader fugletræklets lyd komme til mig
gennem den høje foraarsluft,
I faar min kvindes ord før mig,
I hører haren skrig paa hedden,
faamælte selv hører I alverdens stemmer,
mod jeres tarmrude falder ordene

som en haandfuld grus,
der kastes mod en kvindes vindu
af en elskovssyg yngling.

I lever uden at vide det,
rødt blod strømmer igennem jer
og oplyser jer,
ledere og ledte.

Vidunderlige krinkelkroge og buiegange,
løkkende fremspring og udvækster
med de dejlige navne:
eustrachiske øregang,
ovale vindu,
forgardsænk og sneg],
og allerbedst:
hammer, ambolt og strigbøje.

IV

O næse,
bjergryg i mit ansigs landskab,
karnap paa mit ansigs hus,
lydgivende horn.

Naar jeg ryger, er du husets anden skorsten,
paar det fryster, har du barder
hængende i dine bor,
dybt i dine gange venter
den metalliske fornemmelse,
der springer frem, naar du faar et slag,
laengst tilbage i mørket sover blodet.

Yppigt skæver dine næseflige;
her staar violer,
her løftes vin imod dig,
der raadner liget,
og der slaar kønslugten dig imøde.

Misbrugte del af mit hus,
rynkende ven,
gennem dig bliver jeg opfyldt
til randen af livets aande,
fordi du er rørende hul,
er du mægtig at skeække mig livet.

V

O mund,
o mægtige mund,
du den største aalning ind til min sjæl,
frugtbare grosted for alskens
mærkelige vækster,
selv i din spalte
gror hyppigt og gerne min pibe,
zirplanten, hvis blomst er en nøg.

Ovngab og afløb,
dine to læber
fanger en kvindes mund og ansigt,
strejfer et barns usigeligt kloge pande,
berører laderet om en hellig bog.

Ordene, jeg siger,
vader sindigt og sløvt gennem mit spyt,

før de falder fra min mund,
stakkels smaa og sorte.

Og gennem dig,
mund,
gaar brændslet til mit legemes ovn.

VI

O mit levende ansigt,
under dig fornemmes legemet
som en lerstok, der er stryнет
i en grotesk attitude,
havd er vel legemets
huller, karnapper og bjergtoppe
i sammenligning med
og uden dine.

Mit legeme
er et blindt kældervindu,
jorden presser tæt ind imod det.

Men i mit ansigs hus
er evigheden gemt.

FARVEL TUT

TIL EN VEN

mens poeten studerede amharisk i Boston

Din rene hals – naar du lagde
hovedet tilbage og lo med stor
stø – var hvid og blød som
vistnok en alligatorunges bug.

Dine øjne skjaly af sorthed
og sædme langt langt inde i
dit fedte, dejlige fjæs. Spanske
kirsebær prikket ned i en ost.

Af din krop fik beskuerten
baade i pose og sæk. Åa som et
frejdigt sejl stod din barn
udfra legemets kolossale mast.

Behovet tænksomme mænd ord om
dine ben? Men hvor kan jeg faa
erstatning for dig, der har
vænnet mig til saadan overflod?

Med stædig ydmnyghed beser du livet.
Du har en stor og ærlig tak til gode,
fordi du ikke hugger ned for fode,
men ærbart tar mod det, som blir dig givet.

Saa ren og uden ugras er din tanke.
Din mund er rar og fuld af fire ganer.
Du gaar i plusfour, skeenker tulipaner
til damnen, som er koblet til min flanke.

O bedste ven, betænksomme Tyrone,
besøg mig snart og modtag mine takker
plus en buket af skønne gyldenlakker,
fordi du venligt tog dig af min kone.

LÆREDIGT
OM GEDEAVL

Det er ganske godt at holde
geder,
selvom roeprisen stadig
stir.

Geden har en fin og ærlig
stemme,
taler meget bedre end en
ko.

Geden er et venligtsindet
husdyr.
Gir halvandet kilo mælk om
daen.
Blir den altfor oldingtræt og
aflægs,
tar jeg ganske simpelt huden
aen.

Faar en dejlig frakke, jeg kan
bruge,
naar det regner, blæser eller
sner.
Kedet spiser vi hveranden
søndag.
Alle mine unger vil ha
mer.

To smaa hvide kid blir født om
aaret.
Tyve blanke dalere de
gir.

Ovenstaende er poetens bidrag til en præmieopgave, udskrevet af
»Det kejserlige æthiopiske Landhusholdningsinstitut«, der ønskede
at præmiere det bedste lærdigt om ett af landbrugets bierhverv.
Poeten vandt intet som helst – udover en ubændig lyst til at holde
geder.

JEG HENTEDE HAM
PAA STATIONEN

Den fugl, sagde han og tav,
bøjede sig lyttende frem.
Langt borte i skoven skreg toget.

Vi gik sammen ind mellem
træerne. Et sted dunstede
svampe sygt og lyft.

Vejene var hede, støvet
smagte bittert. Vi gik forbi
et hus med bløde, gule mure.

Gennem et vindu saa vi den
gamle blinde børstenbinder.
Hans sekraft sad i fingrene.

Hvad er det, der synger,
sagde han igen. Det, der løber
monoton og saligt til os.

Nu synger landet, sagde jeg.
Den vendte muld. De glemtte skove.
En stor sten sidder i jorden og synger.

UNG LAPS
I PROVINSEN

Rørt af mine fodtrin,
der syngende gaaf gennem
den frosne jord,
sætter de døde sig over ende.

Med ett kradser det
under mine saaler.
Beskedent først,
siden med større styrke.

De døde kradser mod
lofter med deres negle.
Samme lyd, der vælter udaf
sneskovlen paa gadens brosten.

Iskolde illinger

langs min rygrad.
Saadan farer jeg ogsaa
kuldskært sammen,

naar jeg møder bagerens
unge, der altid
ugemert og idiotisk
bider i sin uldne vante.

TIL DEN ARNE FISCHER,
DER MALER

De laa en hel lang dag
ude i de vide enge,
hvor det var varmt.
Saa ørkesløst op i himlen,
tog med tilfældige fingre
om en blomst og klemte til.
Fik siden øje for haanden,
maaske først, naar de var naaet hjem,
og saa himlens farve
sidde paa pegefingre og tommel.
De fandt farverne
i markens urter og
i bjergets uskyldige sten.
De pressede draaber ud
paa et stykke træ
eller paa en hvidmalet mur,
tegnete forsigtigt en kysk pige
eller en djævel.

De kaldte sig malere.
De sidder en hel lang dag
paa en vej eller ude i skoven,
maaske paa stranden?
De gaar ind i en lille butik.
Klokken ringer,

naar de aabner døren.

Goddag, siger de, og
klokken ringer,
naar de lukker døren bag sig.
Maa vi faa en tube zinkhvidt,
den bruger man saa meget af,
og to tuber terra de siena,
for den er køn og temmelig billig.
Og en lysgrøn?
spørger manden i butikken.
Ja, en lysgrøn og en dybblaa,
siger de begejstret
og tæller deres smaa penge.
For vi maler paa
en dejlig kysk pige
eller en vidunderlig djævel.
Ogsaa de kalder sig malere,
for nogle af dem har forstand
paa at male.
Det siger jeg nu til jer,
der gider høre paa mig.
I maa gerne ryste paa hovedet
eller sige:
Det kender han søreme
ikke noget til. Eller:
Idiot.

Men det vil jeg sige til jer,
o malere, og især
til den Arne Fischer, kaldet David,
der maler.
Glem ikke at forny jeres undren!

KIRSTEN OG
VEJEN FRA GURRE

MINIATURE AF EN KÆR
MEDBORGER

Det løvfald, som vi kom saa alfor nær,
bedrog os med de ting, vi havde kær:
den strenge, hvide sol. En sløret regn.
Et gult forundringssmil i Nyrup Hegn.

Hvor kom vi alfor nær paa alle ting.
Det løvfald lod os se en sjælden ring:
der stod en hest med samme hvidehaar,
som vore arme unger engang faar.

Din lille varme haand sad fast i min,
og der kom blæsten rendende med sin.
I vejens vaade banke asfaltaa
drev mange flere blade, end vi saa.

Esbønderup. Det hvide hospital.
En fjern og ukendt hanes sondagsgal.
Dit blik fik gule marker med sig hjem.
Nu ejer du en længsel efter dem.

En trøsteslös mangel paa fjender
kendetegner mig.
Min kone har endt sin bolen
med urtekrammeren henne paa hjørnet,
hun kommer tidligt hjem
og glatter med egne smukke hænder
puden under mit hovede.
Ingen vover at forstyre mig,
ingen rusker mig ondt i armen,
naar det er morgen og tid at staa op.
Natten igennem er jeg alene
gudske lov ned mig selv,
men hver time paa dagen bruger
menneskene, jeg kender,
til at samles om mit legeme
og loprise mig.
Børnene bringer mig blomster,
og hundene, min kones hunde,
som tidligere herskede i mit hus,
er sat i pleje langt herfra.

Den kæreste lyd, jeg ved,
lyden af vinflaskens prop,
der glider op igennem flaskehalsen
og forlader den med et smidigt smeld,
kommer nu dagligt til mit øre
og fornøjer mig gamle mand.
Disse tre dage,
jeg skal tilbringe her i min seng,
uforstyrret som verdens centrum,
tror jeg, er de lykkeligste
i mit liv.

Kender I mig nu?
Ved I, hvem jeg er?
Jeg er den nyligt afdøde.

DEN STORE NADVER

Herren spytter runde ord og ros
ud i sin hvide haand,
betrugter dem sengmodigt,
om de er gode nok.
Blander dem saa med sort,
ulæstig grundighed.
Deler dem nøjagtigt ud,
men med trivlende kløe i haandfladen.

I, som sidder omkring hans bord,
tager dem graadigt op
og ser beundrende paa dem,
som saa I paa et spejl.
Selvom I ved,
at herrrens forraad er altfor rigeligt.
Du, der sidder paa hans høje,
trommer nervøst med fingrene
i bordpladen.
Uden raalmod venter du,
at turen skal komme til dig.

BEFRIEREN

I en krog staar jeg
med en graa klud under armen.
Naar I er gaæt,
skal jeg tørre bordet af,
vride spildvandet ud i kloaken,
(for jeres hænder rystede)
og senere tage imod
hans mange eder og skældsord
med et glad hjerte
og med tankerne hos jer,
apostle.

I

Mit faste mærke skal være rummelighed.
Af fri vilje har jeg sprængt mine sanser
paa vid gab, klogen er næsten for lille
for mit voldsomme virke,
menneskene for smaa af tal og statur.

Var blot verden tusindfold større,
grovere, mere ufærdig, end den er.
Sad blot dens væsener som en tyk,
klæbrig kage, hvis individer var
ganske indsyldede i synder og fejl
– og dertil større end skibsvrug
og med langt, uklippet haar.
Hvis blot livet var mere levende.

Som en bevinget, spydbærende kriger
vilde jeg styrte løs mod alverden,
skræbe disse mennesker op i den
hvaæse luft, spalte deres haarde hjerter
og vælte manglerne ud i det stærke hav,
der søndermaler og gør altting til sand.

Bagest paa en bondes vuggende markedsvogn
har jeg faaet lov at sidde. Mine ben
dingler formaalsløst udover bagsmækken,
vejen træder bort fra mine øjne.

Som befrier drager jeg mod den mindste by,
jeg kan finde, og jeg er i vildrede med,
hvordan jeg skal befri menneskene
og for hvad.

II
I barens taabelige halvmørke,
længst væk fra den upaalidelige dør,
dukker jeg mit blomsteransigt
over en slovende vædske,
som et tankeløst geni har formaet
at spærre inde, ja stable op
bag en tynd, gennemsigtig væg.

Musikken fornemmer jeg
som en umoden frugt,
der ideligt bliver rakt mig
af stædige hænder.
Men jeg vil ikke,
at den skal slippe ind
i mit hovede.

Ellers overmodnen raaddenskab
omkring mig:
tyvefingre haler forsigtigt

et dagmarkors op af en kjoles
gabende udskæring.
Saaledes bliver kløften mellem
to ærgerrigt bryster
berøvet sin fromme pryd.

Et lettligængeligt skød
presser sig fortvivlet sammen,
som om bidronningens evne
til at befri sig for
det gamle dronelem
er gaæt i arv til menneskene.
Hendes laar bevæger sig krampagtigt
indenfor kjolens glatte kondom.

Og jeg spiller grundigt
min fedtede svindlerolle:
uden at berale listen jeg
langs væggen ud i gadernes regn.

III

Ikke før min fod er træt
og efterladt i tusind aftryk
langsmed alle grofters græs,
og ikke før en kiming,
jeg har kendt og længtes efter,
sætter skel på tværs igennem
rummet med en ubarmhjertig
hilsen.

ALVORLIG REPLIK
OM HESTE

Ikke før jeg vender mig
og ser, at alle landets veje
ligger bag mig,
kommer tømmermandens hug
mig ved og bliver hørt.

For byen sover.

Middagstimen synger tungt
og puster hed og grusom aande
ind imod min rædde nakke.

Eengang er jeg tømmermanden vår
og stækker mine arme vandret ud.
De trætte fodder finder hvile
hos hinanden.

Ser han op og spyter.

Alt er dødsenstyrt.
Og mellem tømmermandens hænder

tager træet form af et
langfredagskors.

Fordi dit frastødende ansigt
blusseede op i et drukkent grin,
da du sagde »hest«, vil jeg
svare dig, og fordi jeg er
dum og fyldt med såre idéer.

Vi slæbte hestene ind fra de
aabne sletter, uden blusel,
men med skinddækkede fodder.
Vi lod dem trælle, sled huden
af dem og misdannede deres
skønne hove på sten og asfalt.
Og vor største skam er den,
at vi ubarmhjertigt proppede
vor forfærdelige, frastødende
støj ind i deres drejelige øren.

Vore svære synder mod hestene
skal vi betale engang, du ogaa.
En dag skal vi nøgne mennesker
gemme ansigtet i stovet af skræk
for en stor, ufattelig stilled.

I HELLIGAANDSHUSET
MENS DET REGNER

O lille myrebror, saa du dit søjlestraa
ophøjet til en smuk og himmelsk støtte?
Sad du mon ogsaa i en hellig læsesal
og spiste digte af en myregothet?

Paa Griffenfelds Kapel er taget sort og vaadt.
Men regnen er hørt op og vindens blæser.
Farvel, o drengedøm. Farvel, min myrebror.
Farvel til Helligejst og dem, der læser.

Paa Griffenfelds Kapel er taget sort og vaadt.
Der er sletingen vind i hele landet.
Men der er himmel og een kæmpemæssig sky,
hvorfra det drypper stædigt og forbandet.

Det hvide rare rum, der ligger udenom
min varme krop – o husk din drengelængsel,
der fik dig til at lægge dig paa knæ og se
langt ind i græssets grønne junglefængsel.

O lille myre paa den grønne gren, o du,
der tog et ussell straa for kæmpestamme.
Nu sidder jeg, din storebror, i Helligejst
og ser paa hvide straa – og gör det samme.

Med basis i vor fælles jord, det brune gulv,
gaar kridhvidt søjlegræs forbi mit øje,
forbi min isse. Breder smukt sin krone ud
og bærer roligt loftet i det høje.

TIL EN FØLSOM
VENINDE

Inderst i min tanke sidder
glæden som et barn med hvide
tænder.
Løber gennem mørket for at
gi et stærkt goddag til dine
hænder.

Gaar igennem mørket for at
gi et stærkt goddag til dine
hænder.
Inderst i min tanke sidder
alle gode ting, som lys der
brænder.

Altfor mange, lange aar har
pumpet onde ord af mine
aarer.
Ord, jeg dengang sagde med et
hjerter, der var sødt af dine
taarer.

Alle gode ord og al den
tavshed, der er smuk, har jeg i
gemme.
Og en voldsom længsel efter
gode ord og tavshed i din
stemme.

ODE TIL AARET

Nu løber en ustændelig vind forbi
landets gule vejrhaner og langt ind i vore
hjerter. April. Sød og lunken vind.

Hvem banker saa stædigt og sent mod
mit vindu? Birken i maj.
Birketraet under høje stjerner.

Det stille strakkels træ med kors i
barken. En brun og nogen, sædfyldt mark.
Oktobrevejret ser dem sammen og ler.

Regn i en ensom sø. Taagemorgener.
Rendlæbber hænger paa telefontraadene
langsmed novembers veje.

Mørkt allerede ved firetiden?
Den vejfarende ser de venlige lys
sicilde udenpaa husene i december.

Den øde januar forstaaer at styre
svag støj og dagenes stilhed.
Mellem de sorte buske galør en solsort.

Maaneden sætter sin mund til skorstens-
piben og suger graadigt. Iliden faar
ikke fem minutters sovn i hele februar.

Tøvende væde og sol, der springer skraat
ned paa marken. Om natten ridser fuglene
deres glæde over marts ind i himlen.

Nu løber en ustændelig vind forbi
landets gule vejrhaner og langt ind i vore
hjerter. April. Sød og lunken vind.

Hvem banker saa stædigt og sent mod
mit vindu? Birken i maj.
Birketraet under høje stjerner.

Nyfigent piller juni ved von længsel
efter nøgenhed. Træd ud af tojet,
vis solen alle ting, den ikke kender.

I den abne dør closer katten. Langsomme
skyer løser sig op i varmen,
blir til juliingenting.

Nymaanenaal. Gennemsigtige træer
mod en solnedgang. August. Og
jorden hælder regnen af sit gulv.

Klare dage. Nætter vi ikke kan sove bort.
I skoven lugter vi vor barndom.
Vi kører tørv hjem sidst i september.

PAA DEN LILLE
JOMFRUS TORV

Lyse foraarsaftener driver
tusind smaa enfoldige toner
fra en vinduesviolin nedtil
den spæde grøne plæne med
springvandet. Nipper de til
den søde kilde, jeg tror det.

Jeg holder af Den lille
Jomfrus Torv, for det er
lunt og i læ. Der staar
varmen om sommeren og
bliver bagt i form som
et brød. Skorpen er blaau.

En hvid dag kommer sneen
hylende opover tagene.
Faldet saa sindigt ned
mod torvets sten, lander
værdigt og med kjolen smukt
samlet om de tynde ben.

Menneskene er faa og lave.
En lang son gaar med evigt
højet nakke, for hans mor
taler til ham. I hendes
skrøbelige haand nikker
lavendler som fromme børn.

Og en høstnat sætter en
dampers kaldende lyd sig
paa en af kvistene, og traagen
kommer ind til torvets lygter.
Aa I maa ikke glemme, at
havnen og havet er nærværd.

Man träffer gerne rare heste.
Ølheste, brødhest, for der bor en
beværter et sted. Fordi det er
saa gæstfrit mod de store dyr,
der ander tungt, holder jeg
af Den lille Jomfrus Torv.

FIRE AAR FREM

Et gult stativ i hjørner rækker
gammelt vand til mine varme lemmer.
En skæv og ujævn spejlstump sprøjter
angst i mine trætte, bange øjne.

Og siden er de lange gader
mine, for de holder paa min længsel.
De tusind ting paa seksten aar skal
gaa forbi mig uden rene toner. —
Saa springer søvnens sidste hinde
op fra mine øjne. Det er morgen,
og alt er tyve aar med sol og
dejlighed. Og du og jeg er sammen.

Endnu er søvnens allersidste
hinde klæbet over mine øjne.
— Men det er morgen og et rum, jeg
kender, blir sat ind i mine tanker.
Et ensomt rum, som ligegyldigt
ser mig vagne, fuld af skamfuld brynde.
Aa lugten af inat stemt op i-
mod de seksten aar, jeg havde levet.
Mit visne tøj paa taburetten
tæt ved døren med det skæve haandtag.
Aa gud, det rum er mit og ikke
mere ett, jeg blot kan ryste af mig.

Det rum er mit. Dergaard jeg nogen
frem paa gulver. Nye kolde dage
med ingen sol og ingenting, der
skær og rækker haanden hen imod mig.
Jeg ejer intet træ, der bærer
grønne skygger gennem rummets ruder.
Jeg ejer intet lille dyr, der
tavst og ærligt lytter til min stemme.
Jeg ved slettingen ven, der gider
trykke mine storeaabne hænder.
Jeg ved, at dette rum er mit, og
graaden banker rund imod min strube.

EFTER ET BAL
I STOCKHOLMS LAN

Din hvide kjole ser mig ind i øjet.
Din hvide stemme leger mod min mund.
Jeg tier. Jeg er blaa og slidt i tøjet.

Nu skal vi møde det, vi ikke kender
og derfor ikke har et navn at gi,
før vi engang er der, hvor vejen ender.

Det sidste tog er kørt forlængst, veninde,
saa vi har langt at gaa. Men det er nat
og stjernenejr og varmt som ingensinde.

Aa der er veje nok, som vi kan vælge.
Een vejgaard hjem, en anden nedenom.
Tre løber lige lukt til Söderfäjje.

Jeg har din venstre haand. Stræk høje lille
ud mod den vej, du allerhelt vil gaa,
men vælg for min skyld den, der er saa stille.

For jeg kan li at lytte til din tanke,
der siger ting, de samme ting igen.
Veninde, lad mit hjerte om at banke.

Vi bruger uvant varsomt vore sanser.
Her dufter mildt af kløverdug og dyr.
Hvem vil vel sige noget, om vi standser.