

»Ak ja, Eliza, den Gyng,« sagde Kommandøren. »Du havde været saa haard imod mig om Aftenen, at jeg gik ud i Øregaaards Have en tidlig Morgen, fast bestemt paa at hænge mig. Og da jeg stod og saa op i det store Akacietræ efter en passende Gren, hørte jeg Dig sige bag mig: »Det der vilde være en god Gren.« Det syntes jeg nok var grusomt sagt af Dig. Men da jeg vendte mig om, stod Du der, endnu med Papillotter i Haaret, og jeg kom til at tænke paa, at jeg jo havde lovet Dig en Gyng. Jeg kunde da i hvert Fald ikke dø, før Du havde faaet den. Da jeg siden havde lavet den, faaet den hængt op og set Dig i den, da tænkte jeg: Hvis det skal være min Lod i Livet for evig kun at være Ballast til unge, smukke Pigers hvide Sejfføring, saa vil jeg dog velsigne min Skæbne.«

»Det er det, vi altid har elsket Dig for,« sagde Eliza. En overmaade smuk ung Stuepige med lyseblaau Baand paa Kappen, — som de to gamle Aandshtærer havde taget i deres Tjeneste for at frembringe et Ekvilibrium i Husstan den, efter samme Princip som det, hvorefter to skønne, unge, verdslige Kurtisaner kunde have antaget en hæslig og vanskabt Tjener, en Dværg med Vid og Fantasi, — bragte nu en Bakke ind med mange Slags Delikatesser: kinesisk Ingefær, Mandariner og kandiserede Frugter. Idet hun gik forbi Frøken Fannys Stol, sagde hun sagte til hende: »Madam Bæk er kommet ind fra Helsingør, og er ude i Køkkenet.«

Fanny skiftede Farve. Hun kunde aldrig rolig modtage Budskabet om at nogen var ankommet eller bortrejst. Hendes Sjæl forlod hende og fløj lige ud i Køkkenet, hvorfra hun igen med Magt maatte hente den ind i Dagligstuen.

»Det var den Sommer i 1806,« sagde hun, »at Odysseen var blevet oversat til Dansk. Papa læste den højt for os om Aftenen. Ah, hyor vi da var Helten og hans tapre Mandskab. Vi trodsede Cykloperne, og vi krydsede mellem Læstrygernes Ø og de phæakiske Kyster. I faar mig aldrig til at tro

anden, end at vi tilbragte den Sommer i vo'reaabne Baade under frie brune Sejl.«

Kort efter brød Selskabet op, og Søstrene hejste Persien-nerne i deres Dagligstuevinduer tilvejrs for at vinke til de fire Herrer, der hjalp Frøken Bardenfleth ind i Hoffaren, og derpaa i en muntern talende Gruppe spadsere over Gammeltorvs jerngra Ørken, medens de midt i deres filosofiske og politiske Diskussioner gjorde Bemærkninger om den ekstraordinære Kulde.

Dette Øjeblik, naar deres Selskab var forbi, gik altid Søstrene sælsomt til Hjerte. De var nok glade, naar Gæsterne gik, men et lille tavst bittert Øjeblik fulgte paa Glæden. For de havde endnu den Evne at kunne bedaare Folk. Eroter vifte i Kniplingerne paa deres Kapper. Deres Straaleglans brød sig i smaa Regnbuer i Københavnerlivets borgerlige Atmosfære. Men hvem bedaarede vel dem? Det Glas aandlig og romantisk Spiritus, der satte Liv og Varme i deres gamle Gæsters forkalkede Aarer, hvorfra skulde de selv faa det? »Fra hinanden,« var Svaret, de kendte det og slog sig til daglig tiltaals dermed. Men der var dog altid et Øjeblik, naar deres Gæster var gaaet fra dem, og de skulde til at slukke Lysene, da det evige Værtinde-Mismod stente dem for Brystet.

Dog ikke i Aften. For ikke saa snart havde de Persien-nerne nede igen, før de skyndte sig ud i Køkkenet og straks sendte deres kunne Pige i Seng, som om de vidste, at den sande Livsglæde kun ret har til Huse mellem aldrende Kvinder. De løftede Kobberkeden ned fra Væggen og lavede paa gammel Vis Kaffe til Madam Bæk og sig selv. Kaffe er ifølge de danske Kvinders Udsagn det samme for Legemet som Guds Ord for Sjælen.

Havde det været i gamle Dage, at Frøkerne og deres Pige var mødtes igen efter en lang Adskillelse, ville de to Søstre straks have givet sig til at underholde Hanne med Beretninger om deres Tilbedere. Emmet interesserede altid

Madam Bæk, og Søstrene morede det, fordi det gav dem saa rig Lejlighed til at forarge hende. Men de Tider var jo forbi. De fortalte hende i Stedet for nu iafthen forskellige Nyheder fra Byen — en gammel Enkemand havde giftet sig igen, og en gammel gift Ven var gaaet fra Forstanden, — og saa meget af den Høfladder, de selv havde fra Frøken Bardenfleth, som de mente, hun kunde forstaa. Men der var noget i Madam Bæks Ansigt, som hurtigt fangede deres Opmærksomhed. Det var Skæbnens Segl. Hun var ikkeude efter Nyheder, hun bar paa dem selv. De blev snart travse og lod hende tale.

Madam Bæk lod Pavsen trække længe ud.
»Ung Herr Morten er i Helsingør,« sagde hun tilsidst, og idet hun saaledes gav de sidste Dages og Nætters Tanker Luft, blev hun meget bleg. »Han gaar igen i Huset.«

Ved denne Efterretning fylldtes Køkkenet af dyb Tavshed.

De to Søstre følte Haaret rejse sig paa deres Hoveder. Det rædselsfulde laa for dem deri, at det var Madam Bæk, der bragte dem en saadan Nyhed. De kunde selv af et eller andet Lune — eller paa Dril — have sagt det til hende, og det vilde ikke have haft noget at betyde. Men at Hanne, der for dem var selve Soliditetens Princip, skuldeaabne sin Mund for at slyngte dem Meddelelsen om Verdens Ende i Ansigtet, det fik de yngre Kvinder til at føle de næste to-tre Sekunder som den første Stund af et Jordskælv.

Madam Bæk selv forstod det unaturlige i Situationen, og kunde følge alt, hvad der gik gennem hendes Frøknerns Hoveder. Det vilde ogsaa have grebet hende med Rædsel, hvis hun endnu havde været i Stand til at føle Rædsel. Som det nu var, fylldtes hun med Triumf.

»Jeg har set ham,« sagde hun, »syv Gange.«

Her begyndte Søstrene at skælve saa stærkt, at de maatte sætte Kaffekopperne fra sig.

»Første Gang,« fortsatte Madam Bæk, »stod han i den røde Spisestue og saa paa Bornholmeruhret, men Uhret var gaaet istaa. Jeg havde glemt at trække det op.«

Pludselig sprang Taarerne frem af Fannys Øjne og strømmede over hendes Ansigt. »Oh, Hanne, Hanne,« udbredt hun.
»Saa mødte jeg ham engang paa Trappen,« fortsatte Madam Bæk ganske roligt. »Tre Gange er han kommet og har siddet stille hos mig, engang tog han et Nøgle Garn op for mig, som var trillet paa Gulvet, og kastede det tilbage i mit Skød.«

»Og hvordan synes Du, han ser ud?« spurgte Fanny hende med hæs, brudt Stemme og undgik at se paa sin Søster, som sad ubevægelig.

»Han er jo ældre, end da han rejste,« svarede Madam Bæk, »han har meget længere Haar, end Folk her bruger, det er vel da efter den amerikanske Mode. Hans Klæder er ogsaa meget gamle. Men han smilede til mig, akkurat som han plejede. Før han blev borte, tredje Gang jeg saa ham, — for han kommer og gaar paa sin egen Maner, og just som man tror, han er der, er han væk, — kyssede han paa Fingeren til mig, præcis som da han var ung, og jeg havde skændt paa ham.«

Eliza saa meget langsomt op, og de to Søstres Øjne mødtes. Aldrig saa længe de havde levet, havde Madam Bæk sagt noget til dem, som de et eneste Øjeblik havde tvivlet paa.

»Men,« sagde Madam Bæk, »sidste Gang saa jeg ham staalænge foran Frøknernes Portrætter, og derfor er jeg kommet for at hente Jer til Helsingør.«
Ved disse Ord rejste de to Søstre sig op som to Grenaderer, der hører Appellen. Skønt Madam Bæk selv var frystelig bevæget, blev hun dog siddende, hvor hun sad, som altid Midtfiguren i deres Samvær.

»Naar var det, Du saa ham?« spurgte Fanny.
»Første Gang,« sagde Madam Bæk, »var idag for tre Uger siden. Sidste Gang var i Lørdags. Saa tænkte jeg: »Nu maa jeg afsted og hente mine Damer.«
Fannys Ansigt flammede pludsigt op. Hun saa paa Ma-

dam Bæk med stor Ømhed, med samme Ømhed som i deres unge Dage. Hun følte, at dette var et virklig enestaende Offer, som den gamle Kvinde ud af sin Pligtfølelse og sin Hengivenhed for dem havde bragt. Thi disse tre Uger, som hun havde tilbragt ganske alene i det de Cominck'ske Hus med Genfærdet af dets forlorn Søn, maaatte have været den vidunderligste Tid i Madam Bæks Liv.

Det vilde være vanskeligt at sige, om hun, da hun talte, var nærmest Latter eller Taarer. »Oh, vi tager derud, Hanne!« sagde hun, »vi skal nok komme til Helsingør.« »Fanny, Fanny,« sagde Eliza, »han er der ikke, det er ikke ham.«

Fanny gjorde et Skridt hen imod Ilden saa hastigt, at hendes Kappehængler flagrede.

»Hvorfor ikke, Lise?« sagde hun, »Gud vil alligevel til at gøre noget for Dig og mig. Og kan Du ikke huske, dengang da Morten skulde begynde Skolen igen efter Ferien og ikke paa nogen Maade vilde tilbage, at han da fik os til at fortælle Papa, at han var død? Vi gravede en Grav under Æbletræet og lagde ham ned i den. Kan Du ikke huske det?«

De to Søstre saa i dette Sekund for deres indre Blik det samme Billede af den lille rødmossede Dreng med Muldjord i Krøllerne, som af deres vrede, unge Fader var blevet løftet op af Graven, og Billedet af dem selv, der med deres smaa Spader og tilsmudsede Musselinskjoler fulgte i Procession hjemefter, som to slukørende sørgende Efterladte. Denne Gang var det maaske dem selv, som deres Broder havde spillet et Puds.

Som de nu stod der lige overfor hinanden, havde deres Ansigt ganske det samme Udtryk af mageløs dristigt, ungdommeligt Skælmeri. Ved dette Syn følte Madam Bæk, der stadig sad paa Stolen foran dem, sig som en lykkelig forløst Barselkone. Hun var blevet befriet for en Vægt og en Fylde, men samtidig var hendes Position som den mest betydningsfulde Person i Forsamlingen blevet taget fra hende. Saadan

bar Herskaber sig altid ad. De bemægtigede sig alt, hvad man havde, om det saa var et Spøgelse.

Madam Bæk ville ikke have, at Søstrerne skulde tage med hende tilbage til Helsingør. Hun overtalte dem til at vente en Dag. Hun vilde selv sørge for, at Stuerne var lune til deres Modtagelse, og at der var Varmmedunke i de Ungpigesenge, som de saa længe ikke havde sovet i. Morgenens derefter tog hun asted og lod dem vente i København til næste Dag.

Det var godt for dem, at de havde disse rolige Timer, i hvilke de kunde tage deres Standpunkt og forberede sig paa Mødet med deres Broders Aand. Et Uvejr var med eet brudt løs over deres Hoveder, og deres Skibe, som havde ligget for Vindstille, hvirvledes ud i en forrygende Storm, blandt Bølger saa høje som Huse. Men til Trods for deres Alder, deres Silketøj og deres Kniplingskapper var de ingen Landkrabber, naar det gjaldt Livets Storme. De kunde endnu manøvrere, og de holdt deres Skøde. De gav sig heller ikke hen i Taarer, Taarer var aldrig den endelige Løsning for dem, de kom i første Øjeblik, men var kun en forhigaende Svaghed. Nu var det overstaaet, og de var ude i rum Sø. De kendte godt den gamle Sømandsregel:

Kommer Vind forud for Regn,
Topsejl ned og op igen,
Kommer Regn forud for Vind,
Topsejl ned og hver Klud ind

De talte ikke meget sammen, medens de ventede paa, at deres Hus i Helsingør skulle blive sat i stand til at modtage dem. Havde Dagen været en Søndag, ville de være gået i Kirke, for de var stadige Kirkegængere og skarpe Kritikere af Københavns fremragende Prædikanter, saa at de, naar de kom hjem, for det meste var enige om, at de kunde have gjort det bedre selv. Til Kirken ville de have kunnet følges ad, Guds Hus, alene mellem alle Huse, vilde have kunnet rumme dem begge. Nu maaatte de vandre om i modsatte Dele

af Byen, i snedækte Gader og Parker, med deres smaa Hæn-
der i Muffer, og med nøgne kolde Statuer og forfrosne Kra-
ger til Selskab.

Hvordan skulde to højt ansete, rige, forkælede Damer
bære sig ad med at byde den hængte, unge Mand af deres
egent Kød og Blod velkommen? Fanny gik frem og tilbage i
Lindealléen i Kongens Have hele Eftermiddagen igennem for
at finde Svar. Hun kunde aldrig senere taale at besøge den.
Ikke engang om Sommeren, naar den var en gyldengøn Løv-
sal og fyldt med Børnestemmer, som en Volière med Fugle-
kvridder. Paa sin Vandring fra den ene Ende af Alléen til
den anden bar hun med sig Billedet af sin Broder, som
han stod og saa paa Uhret, og Uhret var gaat istaa og var
stumt.

Billedet voksede for hendes Sjæls Øjne. Det var paa sin
Moders Død af Sorg over ham, at han stirrede, og paa sin
unge Bruds knuste Hjerte. Billedet voksede stadig. Det var
paa hele Verdens Skuffelser og knuste Hjerter, paa alle svage
og hjælpeløse Skabningers Smerte, paa al Uretfærdighed og
Fortvivelse her paa Jorden, at han nu saa. Og hun følte, at
det blev altsammen lagt paa hendes Skuldre, Ansaret var
hendes At Verden led og døde, det var Familien de Comincks
Fejl. Hendes Fortvivelse jog hende op og ned ad Alléen som
et vissent Blad for Vinden, at se til en fin Dame i pelsførede
Støvler, men i sit eget Hjerte en stor, fortvivlet, vingestækket
Fugl, der flagrede i Vintersolnedgangen. Naar hun skelede
lidt til Siden, kunde hun se sin egen fine store Næse, rød
under Slørret, som et frygteligt grumt Næb. Af og til faldt
der hende et Spørgsmaal ind: »Hvad tænker Eliza nu?« Det
var underligt, at den ældre Søster med Hjertet fuldt af Bit-
terhed og Angst saaledes skulle føle det, som om hendes
yngre Søster havde sviget hende i Nødens Time. Hun var
selv gaat fra hende og havde undflyet hendes Selskab, og
dog sukkede hun nu: »Ikke engang en Time kunde hun vaage
med mig.« Saaledes havde det ogsaa været i Fortiden, i de

gamle de Comincks Hjem. Naar der var vanskelige Spørgs-
maal paa Tapetet, vendte Papa og Mama de Cominck, Mor-
ten, og Fanny selv, sig til den rolige yngre Søster, som ikke
blændede nogen ved Vid og Begavelse, og spurgte: »Hvad er
Elzas Mening?«

Henad Aften, efterhaanden som det blev mørkt, og medens
hun tænkte paa, at Madam Bæk nu maatte være kommet
hjem til Helsingør, standsede Fanny pludselig og spurgte
sig selv: »Skulde jeg bede til Gud?« Hun vidste, at mange
af hendes Veninder havde fundet Trøst i Bonnen. Hun selv
havde ikke bedt siden hun var et lille Barn. Naar hun gik
i Kirke om Søndagen, var disse Besøg Høflighedsvisitter hos
Herren, og de korte Øjeblikke, hun tilbragte paa Knae med
dybt bøjet Hoved var Reverenser. Den Bon, hun nu be-
gyndte at sætte i Ord, tiltalte hende heller ikke. Som ung
Pige plejede hun at læse sin Papas Korrespondance for ham,
og det særegne Sprøg, der anvendtes i Tiggerbreve, var hende
vel bekendt. »I dyb Erkendelse af Dere's herlige og velkendte
Miskundhed —.« Hun havde selv i sine Dage modtaget mange
Tiggerbreve, mange unge Mænd havde ogsaa paa deres Knæ
bønfaldet hende om noget. Hun havde været gavmild mod de
Fattige, og haard mod sine Tilbedere. Hun havde aldrig selv
tigget, og hun ville ikke begynde paa det nu for sin stolte
unge Broders Skyld. Saasnart hendes Bon begyndte at faa
Lighed med et Tiggerbrev eller et Frieri, opgav hun den.
»Han skal ikke beskæmmes,« tænkte hun, »for han har pa-
kaldt min Hjælp. Jeg vil udstrække min Haand og hente
ham. Jeg vil drage ham af mange Vande, jeg vil bevare ham
som en Øjesten i Øjet. Han skal ikke frygte for hundrede
Tusinder af Folket, som haver løftet sig omkring, og imod
ham.« Derpaa gik hun hjem, og hun følte sine egne Ben
mærkværdig lette og stærke.

Da Søstrene Lørdag Eftermiddag ankom til Helsingør, gen-
nemgik de mange dybe Sindsrørelser. Selve Luften og Lugten
i Forstuen, den skrappe, friske Atmosfære af Salt og Tang,
20

som altid er at finde i gamle Huse ved Havet, gik dem til Hjertet. »Man siger,« tænkte Frøken Fanny, og aandede dybt ind, »at ens Legeme bliver helt igennem fornyet i Løbet af syv Aar. Men min Næse maa da bestemt være den samme som før. Min Næse har jeg beholdt, og den kan huske altting.« Huset var gennemvarmet fra Forstue til Kvist, og dette tog de som en fin Kompliment, som om en gammel Tilbeder var trukket i Gallauniform for deres Skyld.

Mange Mennesker sukker, naar de genser gamle Steder, over den Forandrige og det Forfald, der møder dem der. Søstrene de Coninck følte derimod, at det graa Hus kunde have god Grund til ved dette Gensyn at begräde deres egen Alder og Svækkelse, at udtryde: »Ak, Gud hjælpe mig! Er det de unge Piger med nøde Kinder og klare Sørvstemmer, der i Bandolérsko kuredede ned ad mine Trappelændre?« og til at drage dybe Sukke helt ned til Bunden af Skorstenene: »Oh, Gud, fare hen, fare hen.« Naar det nu tog det Parti at skjule sine Følelser og at optræde, som om intet var andet imellem dem, var det generøst gjort af deres gamle Hus.

Gamle Madam Bæks oprigtige og højtidelige Glæde over deres Besøg rørte dem ogsaa. Hun stod ude paa Trappen for at modtage dem. Hun skiftede deres Sko og Strømper paa dem, og havde varme Drikke parat. »Naar vi saa let kunde gøre hende lykkelig,« tænkte de, »hvorfør er vi saa ikke kommet før?« Var Grunden den, at deres Barndoms- og Ungdomshjem havde syntes dem lidt tomt og koldt, lidt for meget som en Grav, lige til der var et Genfærd i det?

Madam Bæk førte dem rundt i Huset for at vise dem de Steder, hvor Morten havde staat, og hun gentog mange Gange sine Beskrivelser af enhver af hans Gestus. Søstrene blæste ad alle Gestus, han gjorde til nogen anden end dem selv, men de skattede den gamle Kvindes Kærighed til deres Broder efter Fortjeneste og hørte taalmodigt efter. Tilslut følte Madam Bæk sig meget stolt, som om hun var blevet

tildelt en hellig Relikvie, en lille Knogle af dette dyrebare Skelet, som nu skulde være hendes personlige Ejendom.

Aftensbordet var dækket i en Hjørnestue paa første Sal. Et af Stuens Vinduer saa mod Øst ud imod det graa Kronborg, der med sine kobberhængte Taarne laa som en knyttet Pansermæveude i Sundet. Gamle Dages Fæstningskommandanter havde her paa Voldene anlagt en Have, hvor nu Lin-

dene i deres Vinternøghed afslorede for Verden, hvilke uvederhaeftige Træer de egentlig er, naar de ikke paa militær Vis er kommanderet til at gaa to og to, i Alléer. To Vinduer vendte imod Syd ud imod Havnen. Det var mærkeligt at se Helsingørs Havn ligge ganske stille, og Sømændene paa Vandring over Isen fra deres Baade ind til Byen.

Stuens Vægge havde engang været jævnt karmoisinrøde, men i Tidens Løb var Farven bleget og havde antaget en Rigdom af Nuancer, som en Skaal visnende røde Roser. I Skæret fra de tænde Lys vekslede Farvetonerne i mørkt og lyst og glødede nogle Steder som smaa Pele af tørt, brændt Lak. Paa en af Væggene hang Portrætterne af de to unge Søstre de Coninck, Helsingørs Skønheder. Det tredie Portræt, imellem dem, af deres Broder, var blevet taget ned for saa længe siden, at kun en svag Skjold paa Væggen viste, hvor det engang havde hængt. Noget Potpourri brændte ovenpaa den høje Kakkelovn, paa hvis Sider Neptun med sin Trefork styrede sit Spand. Heste frem gennem fraadende Bølger. Men de tørrede Rosenblade stammede fra længst forsvundne Somreden Duft, som deres Baalfærd nu spredte, var kun svag, let ram, — ligesom Bouquet'en af fin, overgent Rødvin. Foran Kakkelovnen stod Bordet dækket med kinesiske Kopper og Tallerkerener. I denne Stue havde Søstrene og Broderen holdt mange hemmelige Aftenseelskaber, naar de gjorde Forberedelse til en Dilettantkomedie eller en Maskeraade, eller naar Morten var kommet hjem sent ud paa Natten i sin Sejlbaad fra en Ekspedition, som Forældrene ikke maatte vide noget om. Al Spisen og Drikken maatte under sadanne Forhold

foregaa i Stillhed, for at det sovende Hus ikke skulde vagne. Den røde Stue havde for femogtredive Aar siden oplevet megen kvalt Latter og Munterhed, fremkaldt af disse For-sigtighedsregler.

Traditionen tro kom nu Frøknerne de Coninck ind og ind-tog deres Pladser lige overfor hinanden paa hver sin Side af Ovnene, og i Tavshed. Hos disse to gamle Løvinder, som hun-drede Baller ikke havde kunnet trætte, begyndte nu alligevel Alder og Sindsbevægelse at lade sig mærke. Deres Øjenlaag var tung, og de vilde ikke kunne holde ud meget længere, hvis ikke noget snart vilde til at ske.

De kom heller ikke til at vente længe. Just som de havde skænket Teen og løftede de tynde Kopper op til deres tynde Læber, hørte de en svag Raslen i den stille Stue. Da de drejede Hovedet lidt, saa de deres Broder staa for Bordenden. Han stod der et Øjeblik og nikkede venligt til dem. Saa tog han den tredie Stol og satte sig ned midt imellem dem. Han holdt sine Hænder paa Kanten af Bordet og bevægede dem sauge ud til Siderne og tilbage igen, akkurat som han altid plejede at gøre.

Morten var fattigt klædt i en mørk Frakke, der var falmet og slidt, men han saa dog ud som om han havde pyntet sig omhyggeligt til dette Møde. Han havde hvide Fadermordere, og et fint bundet, meget højt sort Halsbind, og hans Haar var børstet smukt bagud.

Maaske havde han frygtet, faldt det Fanny ind, at efter at han havde levet saa længe blandt plumpe og grove Men-nesker, vilde hans Søstre finde ham mindre net og fin end før. Han behøvede ikke at have gjort sig Bekymringer, han maatte paa Skafottet have taget sig ud som en Gentleman. Han var ældre, end da Fanny sidst saa ham, men ikke saa gammel som hun selv. Han saa ud som en Mand paa fyrtiye Aar.

Hans Ansigt var grovere end før, vejrbiidt og meget blegt. De mørke Øjne, der altid havde ligget dybt, gav det endnu

det Spil af Lys og Mørke, som havde forhekset de unge Piger i længst forsvundne Dage. Hans store livfulde Mund udtrykte ogsaa bestandig Aabenhjertighed og Godhed. Men hans ædle Pande var undergaet en Forandring. Det var ikke fordi den nu var gennemfuret af en Mængde smaa, horisontale Linier, for det Marmor, den var hugget i, var for haardt til at kunne lide ved et saadant overfladisk Slid. Men Tiden havde aabenbaret dens sande Karakter. Den var ikke mere den lysende Tiara, som over de mørke Bryn engang havde fangen alle Øjne. Den var nu alvorlig og oprigtig uden For-behold som et Kranium. Denne Straalegiens tilhørte ikke en Mand som beherskede Verden, men en, der ejede Graven og Evigheden. Nu, da det mørke Haar havde trukket sig tilbage fra den, stod den rene og enkle Sandhed at læse i den, og idet man af Broderens Ansigt sik Nøglen til denne særegne Familieskønhed, fandt man den igen i Søstrenes An-sigter, selv i de to ungdommelige Portrætter paa Væggen. Det fælles Træk i disse tre Hoveder var den tydelige Familielighed med Dødningehovedet.

Alt i alt var Mortens Holdning fin, fri og velvillig, som den altid havde været.

»Godafatten, smaa Søstre, vel mødt, vel mødt,« sagde han, »det var sødt og søsterligt af Jer at komme her for at træffe mig. I har vist haft en —« han holdt inde et Øjeblik og ledte efter Ordene, som om han var uvant med at tale meget,

»— en rar, frisk Køretur til Helsingør,« sluttede han.

Hans Søstre sad med Ansigtet imod ham, lige saa blege som han. I Modsatning til dem selv havde Morten altid haft for Vane at tale sagte. Naar en Ordstrid mellem de to Søstre stod paa, talte de begge paa samme Tid, og den ene høje klare Stemme sogte at overvære den anden. Men hvis man vilde vide, hvad Morten havde at sige, maatte man høre efter. Han talte paa samme Maade nu, og de havde jo til en vis Grad forberedt sig paa at se ham, men ikke paa hans Stemme.

De lyttede nu, som de altid havde gjort, men de længtes efter at gøre mere. De havde drejet deres slanke smalle Torsør helt rundt i Stolen imod ham. Kunde de ikke røre ham? Nej, derom, vidste de, kunde der ikke være Tale. De havde ikke for intet læst Spøgelseshistorier hele deres Liv. Og dette genkaldte, mere end alt andet, for deres Erindring de gamle Dage, da Morten var kommet ind til deres smaa hemmelige Aftenselskaber i sin store grove Kappe, som var genomblodt af Regn og Søvand, og glinsede sort og ru som Haiskind, eller var oversmunt med Tjære, saa at de leende havde holdt ham i tilbørlig Afstand fra deres lyse Kjoler. Oh, hvor var dog Melodien fra for femogtredive Aar siden blevet grundigt transponeret fra Dur til Mol. Fra hvilke forrygende Storme kom han ind i aften? Med hvilken Slags Tjære var han tjæret?

»Hvordan har I det, smaa Søstre?« spurgte han, »lever I lige saa fornøjeligt i København som i gamle Dage i Helsingør?«

»Hvordan har Du det selv, Morten?« spurgte Fanny med en Stemme, der var lige en Oktav højere end hans, »Du ser da virkelig ud som en galant Kaperkaptajn. Du fører alle de duftende Passatvinde med Dig lige ind i vort Nonnekloster her i Helsingør.«

»Ja, det er dejlige Vinde,« sagde Morten.

»Hvor langt har Du været omkring, Morten,« sagde Eliza, og hendes Stemme skælvede lidt. »Hvilken Mængde yndige Steder, som vi aldrig har set, Du dog har besøgt. Hvor har jeg mange Gange underligt ønsket, at jeg havde været Dig.« Fanny sendte sin Søster et hurtigt og dybt Blik. Var deres Tanker fulgtes ad opefter fra de snedækte Gader og Parker i København, parallelt som Røgen fra alle Skorstenene i Byen? eller talte denne stilfærdige yngre Søster simpelthen lige ud af sit Hjerte?

»Ja, Lise, min Perlehøne,« svarede Morten, »det husker jeg nok. Jeg har tit tænkt paa det, hvordan Du plejede at

græde og stampe i Gulvet med Dine smaa Fødder, og vride Dine Hænder og raabe: Aah, jeg vilde ønske, at jeg var død.«

»Hvor kommer Du fra?« spurgte Fanny ham.

»Jeg kommer fra Helvede,« sagde Morten. »Om Forladelse,« tilføjede han, da han saa sine Søstre blinke et Par Gange.

»Jeg er kommet nu, ser Du, fordi Sundet er tilfrosset. Saa kan jeg komme. Det er Loven.«

Ved disse Ord slog Fannys Hjerte et stort mægtigt Slag. Hun troede selv, at hun havde skreget højt i et Forløsningsraab som en Kvinde i Barnefødslens sidste Øjeblik. Da Kejseren kom fra Elba og igen satte Foden paa Frankrigs Jord, da bragte han de gamle Tider med sig. Glemt var det luekoloren var i Luft'en igen, og de gamle Grenaderer raabte endnu engang: »Vive l'Empereur. Som de iførte hendes Sjæl sig den gamle Uniform. Fra dette Øjeblik af var det kun for Syns Skyld, og for Spøg, at hun tog sig ud som en gammel Dame.

»Ser vi ikke ud som et Par gamle Fugleskræmser, Morten?« spurgte hun og saa paa ham med straalende Øjne. »Hvor de gamle Tanter havde Ret, naar de prædikede for os om vor Forfængelighed, og alle Tings Forgængelighed: De Folk, der raader de unge til, fremfor alt, itide at anskaffe sig Krykker og Hørerør, de faar dog altid Ret til slut.«

»Nej, Du ser godt ud, Fanny,« sagde han og saa blidt paa hende. »Som et Nat-Paaflugleøje,« — for de plejede i deres Barndom at gaa sammen paa Sommerfuglejagt, — »og hvis I virkelig saa ud som et Par gamle Damer, vilde det fornøje mig. Der har i mange Aar kun været saa faa af dem, der hvor jeg har været. Nej, dengang da Grandmama holdt sine Geburtsdagsselskaber paa Øregaard, da fik man et Hus fuldt af gamle, fine Damer at se, ligesom en stor Volière, hvor Grandmama var en stolt, gammel, hvid Kakadue.«

»Og dog sagde Du engang,« sagde Fanny, »at Du ville give

et Aar af Dit Liv for at slippe fri for at sidde hele Dagen hos alt det gamle Djævelskab.«

»Ja, det sagde jeg,« sagde Morten, »men jeg skal sige Dig, at jeg er kommet til at se anderledes paa et Aar af mit Liv siden dengang. Nej, men alvorlig talt, — fortæl mig: Binder de endnu Smaasten til billetsdoux, og kaster dem ind i Jeres Vogn, naar I kører hjem fra Bal?«

»Oh,« sagde Eliza med et Sulk.

Was klægt aus dem dunkeln Thal
Die Nachtigall?

Was seuszt darein der Erlenbach
mit manchen Ach?

Hun citerede et forlængst glemt Digt af en forlængst glemt Tilbeder.

»I er da vel ikke gifte, Pigebørn?« sagde Morten, som om han med éét blev forskrækket ved Tanken om den Mulighed, at en Fremmed skulde kunne tilhøre hans Søstre.

»Hvorfor skulde vi ikke kunne være gifte?« spurgte Fanny. »Vi har begge to Ægtemænd og Elskere paa hver Finger. Jeg, jeg har giftet mig med Sjællands Biskop. Han kom lidt ud af Balance i Brudesengen. Det var Vingernes Skyld.« Hun kunde ikke holde sig fra at bryde ud i en svag, lille, fin Latter, der kom i smaa Pust ligesom Damp fra en Kedeltud. Nu efter otteogfyrre Timers Forløb tog Biskoppen sig saa latterlig lillebitte ud som en Dukke set fra femte Sal. »Lise blev gift med —« fortalte hun, men standsedde saa. Som Børn havde de tre Søskende været Tiltængere af en særegen Overtro, som de havde fra en Marionetkomedie. Den gik ud paa, at de Løgne, som man fortæller, bliver til Sandhed. Som Følge deraf havde de altid været omhyggelige med hvad de sagde, naar de loj. De vilde aldrig sige, at de ikke kunde gøre deres gamle Tante en Søndagsvisit, fordi de havde Tandpine, thi de frygtede, at Nemesis skulle være i Hælene paa dem, og at de virkelig skulde faa Tandpine. Men de tillod sig fri af

forklare, at deres Musiklærer havde indpræntet dem ikke at øve sig yderligere paa Glucks Gavotte, fordi de allerede spillede den perfekt. De havde endnu den gamle Vane i Blodet.

»Nej, hvis vi skal holde os til Sandheden, Morten,« sagde Fanny, »saa er vi gamle Jomfruer, begge to, og det er Din Skyld. Der var ingen, som ville have os. Alle de Coninck'er har faaet et daarligt Navn paa sig som Ægtesæller, siden Du forsvarde, og tog Adriennes Hjerte, Sjæl og Uskyld med Dig.«

Hun iagttog ham nøje, for at se, hvad han vilde sige til dette. Hun havde fulgt hans Tanker. De to havde været trofaste, men han, hvad havde han gjort mod dem? Han havde læsset en yndig og beklagelsesværdig Svigerinde paa deres Skuldre.

Deres Onkel, Fernand de Coninck, den samme, som havde hjulpet Morten til »Fortuna«, havde i gamle Dage levet i Frankrig under Revolutionen. Det var det rette Sted og den rette Tid for en de Coninck. Han havde heller aldrig siden kunnet slippe helt fri af den, selv ikke efter i mange Aar at have levet som Pebersvend i Helsingør. Han følte sig aldrig for Alvor hjemme i en rolig og ordnet Tilværelse. Han havde været fuld af Sange og Anekdoter fra Revolutionstiden, og da de tre Søskende var Børn, havde de lært meget af ham. Efter et Øjeblikks Forløb begyndte Morten langsomt at fremsige en af Onkel Fernands Gadeviser. Den var blevet digtet ved en særlig Lejlighed — tidligt i Revolutionens Historie — dengang da Kongen af Frankrigs gamle Tanter havde rystet Landets Stør af deres Fødder og var rejst bort, og da Revolutionens Politi havde beordret alle deres Kufferter aabnet og undersøgt ved Græssem, af Frygt for Forräderi. Og dette var paa et Tidspunkt, hvor de kongelige Højheder og deres Hofs gode Hoveder endnu tillod sig at rynke paa Næsen ad de store vilde Folketalere i Paris' Gader. Det første Vers lød som følger:

»Avez-vous ses chemises,
à Marat?
Avez-vous ses chemises?
C'est pour vous un très vilain cas,
Si vous les avez prises.«

I Fannys Ansigt genspejledes hendes Broders Udtryk øjeblikkeligt. Hun søgte kun et Par Sekunder i sin Hukommelse, og stemte saa i med Digtets næste Vers. Denne Gang er det Kongens gamle Tanter, som taler:

»Avait-il de chemises,
à Marat?

»Avait-il de chemises?
Moi je crois qu'il n'en avait pas,
Où les avait-il prises?«

og Eliza fortsatte, hvor Fanny slap, med Stemmen halvkvæl af Latter:

»Il en avait trois grises,
à Marat.
Il en avait trois grises.

Avec l'argent de son mandat,
sur le Pont-Neuf acquises.«

I disse Ord lettede Broderen og Søsteren for bestandig deres Hjerter og vaskede deres Hænder, hvad den stakkels skønne Adrienne Rosenstand angik.

»Men Du har vært gift, Morten?« sagde Eliza venligt og stædig med lattermild Stiemme.

»Ja, vel saa,« svarede Morten, » jeg har haft fem Koner. I ved maaske nok, at de spanske Kvinder er skønne. De er, forsikrer jeg Jer, som en Mosaik af Ædelstene. Den ene af dem var til og med Danserinde. Naar hun dansede, saa det ud, som om en Svær Sommerfugle snurrede rundt om den lille Flamme i Centrum og blev drevet ind i den, man vidste

ikke, hvad der var op og hvad der var ned paa hende, og da jeg var ung, syntes jeg, at det var en yndig Egenskab hos en Kone. En af dem var en skotsk Skippers Datter, hun var en ærlig Pige, og jeg skulde ikke tro, at hun har glemt mig. En var Enke efter en rig Plantageejer, det var virkelig en fin Dame, alle hendes Tanker trak paa et langt Slæb. Hun fødte mig to Børn. Den femte var en Negerpige, hende kunde jeg selv bedst lide.«

»Var de ombord i Dit Skib?« spurgte Eliza.

»Nej, der var ingen af dem, som nogensinde kom ombord i mit Skib,« svarede Morten.

»Og fortæl os,« sagde Fanny, »hvad Du har syntes bedst om af alt, hvad Du har oplevet.«

Morten tænkte et Øjeblik over hendes Spørgsmål. »Af alle Professioner,« sagde han, »er en Buccaneers den bedste.«

»Bedre end en Kaperkaptajns i Øresund?« spurgte Fanny.

»Ja, det er den,« sagde Morten. »Fordi man er mere i rum Sø.«

»Men hvad var det, der fik Dig til at blive Buccaneer?« spurgte Fanny meget spændt, for dette var virkelig som et Eventyr og en Roman.

»Oh, Hjertet, Hjertet,« svarede Morten, »det, der volder alle vore Ulykker. Jeg blev forelsket. Det var *le coup de foudre*, som Onkel Fernand altid talte om. Han vidste nok selv, at det var ikke noget at spøge med. Og hun tilhørte en anden, saa jeg kunde ikke faa hende, uden at gaa imod Loven og Profeterne. Hun var bygget i Genua og var brugt af Franskændene som Depecheskib, og alle vidste, at hun var den letteste Fugl, der nogensinde er fløjet over Atlanterhavet. Hun løb paa Grund paa Kysten af Øen St. Martin, der er haly fransk og haly hollandsk, og blev solgt paa Auktion af Hollænderne i Philippssburg. Gamle van Zandten, Rederen, i hvis Tjeneste jeg dengang var, og som holdt lige saa meget af mig, som om jeg havde været hans Søn, sendte mig til Philippssburg for at købe hende for ham. Hun var

ved Gud det dejligste Skib, ja det allerdejligste, som jeg nogensinde har set. Hun var som en Svane. Naar hun gik frem for fulde Seil, var hun dristig, ædel, en rigtig fin Dame, — ligesom en af Grandmamas Svaner paa Øregård, naar vi drillede dem — ren, tro til Døden som en Damascenerklinge. Og saa, ved I, Pigebørn, lignede hun noget »Fortuna«. Hun havde ligesom »Fortuna« en meget lille Fok til et usædvanligt stort Storsejl og en lang Bom.

Jeg tog da alle gamle van Zandtens Penge og købte hende til mig selv. Og derefter maatte vi jo, hun og jeg, holde os lidt paa Afstand fra honette Folk. Hvad skal man gibe til, naar Kærigheden overmander en? Jeg var hende en trofast Elsker, og hun kunde aldrig have faaet det bedre, end hun fik det hos mig, med et bravt og tappert Mandskab, der tilbad og forkælede hende som en forvænt Dame, der faar Neglene paa sine Tær poleret med Henna. Der stod Respekt om os to i det caribiske Hav. Der var hun en lille Havørn, som holdt Orden paa de tamme Fugle. Saa jeg ved ikke, om jeg bar mig rigtigt ad eller ej. Skal det ikke være den, som elsker en skøn Kvindes højest, der faar hende?«

»Og elskede hun ogsaa Dig?« spurgte Eliza ham.

»Hven kan finde paa at spørge en Kvinde, om hun elsker ej?« sagde Morten, »det, man skal spørge om, er: Hvad er Prisen paa hende? Og kan man og vil man betale det for langte? — hvad enten det er rede Penge, Kærlighed, Ægteskab eller Liv og Ære, de forlanger af os. Hvis vi er fattige Folk, og ikke kan betale, saa maa vi tage Hatten af for Kvinderne, og lade den Mand, der er rigere, hjemføre dem. Det har siden Verdens Skabelse været god moralisk Latin mellem Mænd og Kvinder. Og hvad det angaar, om de elsker os, ja, saa maa man da først spørge: »Kan de elske os?«

»Og hvad saa med de Kvinder, som ingen Pris har?« spurgte Eliza, stadig leende.

»Ja, ser Du, de Kvinder, Lisemor,« sagde Morten, »de kunde have været, hvad de vilde, bare ikke Kvinder. Gud kan

tage dem, han ved maaske hvad han skal stille op med dem. De drager os ned i den største Elendighed, og siden kan de ikke engang hjælpe os ud deraf, om de aldrig saa gerne vilde det.«

»Hvad hed Dit Skib?« spurgte Eliza med nedslagne Øjne.

Morten saa paa hende og lo. »Mit Skib hed La Belle Eliza,« svarede han, »vidste Du ikke det?«

»Jo, jeg vidste det,« sagde Eliza, og hendes Stemme var igen fuld af Latter, »en af Papas Koffardikaptajner fortalte mig engang for mange Aar siden, hvordan hans Mandskab var blevet ude af sig selv af Skræk, og havde tvunget ham til at gaa i Havn igen, da de ud for Sct. Thomas fik Øje paa en Buccaneers Torsel. De var ligessaas bange for hende, sagde han, som for Satan selv. Og han fortalte mig, at Skibets Navn var La Belle Eliza. Da tænkte jeg, at det var nok Dit Skib.«

Saa dette var altsaa den Hemmelighed, som den gamle Jomfru havde bevaret for hele Verden. Hun havde da ikke været Marmor helt igennem. Et Sted langt indeni hende var denne lille Lykkeflamme blevet holdt ilive. Med dette for Øje, thi for andet havde det ikke været, var hun vokset op saa yndig i Helsingør. Et Skib var i rum Sø som i et Bed af Hyacinter, i Blæst og varmt Luft, og dets bovnde, hvide Sejlvær som bratte Kridtskrænter, der bliver bagt i Solskinnet. Meget skarpt Staal var indenbords, og der var ikke et Sværd eller en Kniv, som ikke var rød. Og Skibets Navn var, med fuld Ret La Belle Eliza. Oh, I Helsingørs Borgere, saa I mig danse en Menuet? Saadan, saa let, friit og rask, traadte jeg Bølgerne.

Medens hun talte, var Farven steget hende op i Kinderne. Hun saa, efter tre døve Aars Forløb, igen engang ud som en ung Pige, og hendes hvide Kappe var ikke mere en gammel Dames Stads, men Brudepynt for en kysk blussende Brud.

»Ja, hun var som en Svane,« sagde Morten tankefuld.

»Yndig, yndig, som en Sang!«

»Hvis jeg havde været ombord i det Koffardiskib,« sagde Eliza, »og Du havde entret det, saa vilde Dit Skib have været mit med Rette, Morten.«

»Javel,« sagde han og smilede til hende, »og hele min Matelotage. Vi brugte det, naar vi tog unge Kvinder, at vi da levede med dem bakkvis, ligesom visov bakkvis, og skaffede bakkvis. Du skulde nok have faaet et dødeligt hengivent Seraglio.

Det var min egen Skyld,« sagde han, »at jeg mistede hende, ved Udløbet af en Flod i Venezuela. Det er en lang Historie. En af mine Folk forraadte hendes Ankerplads til den britiske Guvernør i Port of Spain paa Trinidad. Jeg var der ikke selv dengang. Jeg var sejet i en Fiskerbaad de tres Mil til Port of Spain for at faa Besked om en hollandsk Baad, som skulde sejle derfra. Jeg saa hele mit Mandskab blive hængt der, og jeg saa hende selv for sidste Gang.

Det var efter det,« sagde han efter en Pavse, »at jeg ikke mere kunde sove. Jeg faldt slet ikke mer i Sovn. Naar jeg prøvede paa at dykke ned i Sovnen, blev jeg skudt op igen som et unyttigt Stykke Vraggods.

Ja, det var igrunden fra den Tid af, at jeg begyndte at dø og forsvinde. Jeg havde slet ingen Vægt mere, for jeg havde kastet min Ballast over bord. Den var hos hende. Jeg blev saa let, ved I, der var ingenting i mig mere, som vejede til, fra da af. Kan I huske, hvorledes Papa og Onkel Fernand ved Middagsbordet plejede at diskutere de Vine, de havde købt sammen, og at bruge Udtrykket om nogle af dem, at de havde nok en fin Bouquet, men ingen Fyldighed, de vejede ikke til. Saaledes var det ogsaa gaet mig. Jeg kan maaske tillade mig at sige, at jeg har en vis Bouquet tilbage endnu, men Tyngde har jeg ikke mere. Jeg kunde ikke gaa ned og tilbunds i noget, ikke i Venskab, ikke i Frygt eller nogen virkelig Kommers. Og jeg kunde heller ikke sove.«

Søstrene behøvede ikke at sætte noget Ansigt op for at trykke Deltagelse med deres Broders Ulykke i dette Tilfælde.

De vidste selv god Besked med denne haarde Prøvelse. Hele Familien de Coninck led af Sovnloshed. Som Børn havde de leet ad deres Fader og hans Søstre, naar det første, de foretog sig ved Morgenbordet, var indgaaende at udspørge hinanden om, hvordan de havde sovet, og give de nøjagtigste Beskrivelser af, hvordan Natten var gaaet for hver især af dem. Nu lo de ikke. Det var med Aarene blevet en vigtig Sag, ogsaa for dem.

»Men naar Du ikke kan sove om Natten,« sagde Fanny og sukkede, »er det saa fordi Du vaagner tidligt, eller fordi Du slet ikke kan falde isøvn om Aftenen?«

»Nej, jeg kan slet ikke falde isøvn,« svarede Morten.

»Men er det saa ikke,« spurgte Fanny, »fordi Du —«

Hun vilde have sagt: fryser, men da hun i det samme huskede, hvor han havde sagt, han kom fra, tay hun.

»Og jeg har hele Tiden vidst,« sagde Morten, der tilsyneladende ikke havde hørt, hvad hun sagde, »at jeg kommer aldrig til at sove, før jeg kan lægge mig til Hvile en Gang igen hos hende, i hende — La Belle Eliza.«

»Men Du levede jo ogsaa paa Landjorden,« sagde Fanny og satte i Aanden hastigt efter ham, for hun havde en Følelse af, at han var ved at slippe fra hende.

»Ja, det gjorde jeg,« sagde Morten. »Jeg havde i nogen Tid en Tobaksplantage paa Cuba. Og det var et dejligt Sted. Jeg havde et hvidt Hus med Søjler der, som I vilde have synes godt om. Luften paa de Øer er saa klar og fin som et Glas Rom. Det var der, at jeg havde min smukke Kone, Plantageejers Enke, og de to Børn. Paa vore Baller der kan I tro, at der var Kvinder at danse med, lige saa lette som Passatvindene, ja, som I to. Jeg havde en Ridehest der, som hed Pegasus, den lignede lidt Papas Zampa, kan I huske ham?«

»Og der var Du lykkelig?« spurgte Fanny.

»Ja, men det varede ikke,« svarede Morten, »jeg brugte for mange Penge. Jeg levede over Evne, som Papa altid ad-

varede os imod at gøre. Jeg blev nødt til at opgive min Plan
tage.« Han sad tavs en lille Stund.

»Jeg maatte sælge mine Slaver,« sagde han saa.

Ved disse Ord blev han saa dødbleg, saa askegraa, at havde de ikke vidst, at han var død for længe siden, vilde de have frygten, at han skulle dø i dette Øjeblik. Det saa ud, som om hans Øjne og alle hans Træk sank ind i hans Ansigt. Dette Ansigt tilhørte en Mand paa Baaleet, idet Flammerne tager fat.

De to Kvinder sad blege og stive og i dyb Tavshed paa hver sin Side af ham. Det var, som om Rimfrosten havde blændet tre Vinduer. De havde intet Ord at trøste deres Broder med i denne Ulykke. Thi ingen de Coninck havde nogensinde skilt sig ved et Tyende. Det var en Lov for dem, at de Folk, der traadte i deres Tjeneste, skulde forblive der for evigt. De kunde gøre en Undtagelse, naar det gjaldt Ægteskab eller Død, men de gjorde det meget nødigt. Deres Venner sagde om de to Søstre, at de paa deres gamle Dage kun havde eet virkeligt Fornaal her i Livet, og det var at more deres Domestiker.

De følte ogsaa den hemmelige Foragt for Mænd, — som for Væsner, der ikke forstaar at rejse Penge, naar det gælder, — som alle skønne Kvinder nærer, i Bevidstheden om deres egne ubegrænsede Reserver. Havde Søstrene de Conincks været med paa Cuba, vilde de aldrig have tilladt holdenes Tragik at udvikle sig til et saadant Højdepunkt. Kunde de ikke med største Lethed have solgt sig tre Hundrede Gange, gjort tre Hundrede Cubanere lykkelige og frejst deres tre Hundrede Slaver? Der blev derfor en lang Pavse.

»Men Enden var ikke endda,« sagde tilslut Fanny og drog Vejret dybt.

»Nej, nej,« sagde Morten, »den kom ikke før længe efter. Da jeg ikke havde flere Penge, begyndte jeg at sejle en gammel Brig i Lastfart mellem Havana og New Orleans og se-

nere mellem Havana og New York. Det er meget vanskelige Farvande.« Det var lykkedes hans Søster at vende hans Tan-ker bort fra hans Ulykke, og idet han nu kom ind paa at forklare sin Farts forskellige Ruter, og demonstrere dem med Tegninger paa Dugen, tog Emmet ham fangen. Han var i det hele taget under deres Samtale blevet mere og mere utvungen, og havde faaet hele den lette Holdning tilbage, som er naturlig for en Mand i et godt Lag og i god Forstaelse med hele Selskabet. »Men intet vilde lykkes for mig,« fortalte han og slog Haanden i Bordet. »Jeg havde det ene Ulheld efter det andet. Nej, Enden var, at mit Skib sank, nær ved Cay Sal Banken, hvor hun løb fuld af Vand og gik tilbunds i blikstille Vejr. Og, det ene med det andet, Enden blev, at jeg, med Jeres Tilladelse, blev hængt i Havana. Vidste I det?«

»Ja,« sagde Fanny.

»Tog I Jer nær af det, I to?« spurgte han.

»Nej,« svarede begge Søstrene med Eftertryk.

De kunde godt have svaret ham med bortvendte Øjne, men det gjorde de ikke. De saa ham begge lige i Ansigtet, og de tænkte begge to, at dette var vel Grunden til, at han gik med saa usædvanligt højt Halsbind. Der var kanske endnu et Mærke paa den fine, kraftige Hals, om hvilken de mange Gange saa omhyggeligt havde bundet Kammerdugshalsbindet, naar de tre Søskende skulde paa Bal sammen.

Der blev et Øjeblikks Tavshed i den røde Stue, hvorefter Fanny og Morten samtidig begyndte at tale.

»Om Forladelse,« sagde Morten.

»Nej,« udbredt Fanny, »nej, hvad vilde Du sage?«
»Jeg vilde spørge til Onkel Fernand,« sagde Morten, »lever han endnu?«

»Oh nej, kære Morten, han døde i en og tredive. Han var da en gammel Mand. Han var med til Adriennes Bryllup og holdt en Tale, men han var meget træt. I Løbet af Aftenen tog han mig til side og sagde til mig: »Kære Fanny, dette er

Syr fantastiske Fortællinger

en g  nante f  te, og kun tre Uger efter d  de han. Han testamederede Eliza sine Penge og sine M  bler. Vi fandt i en Skuffe en lille Sylvmedaillon med Rosensteinene, der indeholdt en blond Haarlok, og udenpaa var skrevet: Charlotte Cordays Haar.

»Ja, ja,« sagde Morten, »han var nu en stolt Person at sette til, Onkel Fernand, og os hjalp han godt. Og Tante Adelaide, er hun ogsaa d  d?«

»Ja, hun d  de endogsaas for ham,« sagde Fanny. Hun vilde have fortalt ham lidt om Tante Adelaides D  d, men tog sig i det og sad lidt, tavs og trist til Mode. Disse Mennesker var d  de. Han burde have vidst bedre Besked end hun med dem. Hendes d  de Broders Ensomhed faldt hende tungt for Brystet.

»Hvor hun dog altid pr  dkede for os, Tante Adelaide,« sagde han. »Hvor mange Gange sagde hun ikke til mig,« fortsatte han og efterlignede til Fuldkommenhed den gamle Tantes Stemme, saa at Eliza lo: »Denne Melankoli, Morten, denne Lede ved Livet, som Du og Pigeb  rnene tillader Jer, den g  r mig aldeles rasende. Hvad der er godt nok for mig, kan vel v  re godt nok til Eder. I burde v  re gift, alle tre, og have en M  ngde B  rn, — og B  rneb  rn, naar I bliver gamle, — saa blev I nok kurerede.« Og Du, Fanny, svarede: »Ja, lille Tante, det var det Raad, som en af Papas Tanter gav ham, og som han fulgte.«

»Henimod Slutningen,« falldt Eliza ind, »vilde hun ikke h  re eller t  nke paa noget, der var sket efter at hendes Mand d  de. Hun sagde om sine B  rneb  rn: »Det er nogle af mine B  rnsnymodens Paafund, dem skal de nok snart blive kede af.« Men hun kunde huske alle sin Mands, Onkel Theodors religi  se Skrupler, og hvordan han holdt hende vaagen om Natten med Meditationer over Fristelsen og Syndefaldet, af dem var hun stadig meget stolt.«

»I m  aa synes, jeg er meget uvidende,« sagde Morten, »I ved saa meget, som jeg ikke kender til.«

»Oh, k  re Morten,« sagde Fanny, »Du ved da sikkert Besk  d med mange Ting; som vi ikke aner det mindste om.«

»Ikke mange Ting,« sagde Morten, »maaske et Par.«

»Fort  l os et Par,« sagde Eliza.

Morten t  nkte en lille Stund over hendes Forlangende.

»Jeg er kommet til Erkendelse af een Ting,« sagde han, »som jeg ikke selv tidligere havde Anelse om. C'est une invention tres fine, tres spirituelle, de la part du bon Dieu, — som Onkel Fernand sagde om K  rligheden. Det er det: at man kan ikke blaese med Mel i Mundten. — Jeg vilde aldrig have fundet paa det af mig selv, det er en original Id  ! — Men saa er han ogsaa tres fin, tres spirituel, den gode Gud.« De to Søstre rankede sig lidt, som om de tog imod en Kompliment. De var, som allerede fortalt, ivrige Kinkeg  nere, og deres Broders Ord havde altid v  ret af stor V  gt for dem.

»Men ved I,« sagde Morten pludselig, »Tante Adelaides lille, arrige Moppe, Fingal, ham har jeg set.«

»Hvor var det?« spurgte Fanny. »Fort  l os om det.«

»Det var, da jeg var ganske alene,« sagde Morten, »da mit Skib var sunket ved Cay Sal Banken. Vi var tre, der slap bort i en Baad, men vi havde intet Vand. De andre d  de, og til sidst var jeg alene.«

»Hvad t  nkte Du da paa?« spurgte Fanny.

»Ved I, jeg t  nkte paa Jer,« svarede Morten.

»Hvad t  nkte Du om os?« spurgte Fanny igen med sagte Stemme.

Morten sagde: »Jeg t  nkte: Vi har v  ret Dilettanter i at sige Nej, smaa Søstre. Men Gud kan sige Nej. Du gode Gud, hvor kan han sige Nej. Vi tror, at nu kan selv ikke han blive ved l  ngere. Men han g  r det, og siger Nej en Gang til.

Jeg havde f  r t  nkt derover, ja, t  nkt en Del derover,« sagde Morten, »her i Helsing  r, i Triden f  r mit Bryllup. Og nu kunde jeg ikke faa mine Tanker derfra. Jeg t  nkte paa alt det store, rene og herlige i Verden, der siger Nej til os.

Og hvorfor skulde det sige Ja og finde sig i vores flove Kærtegn? De, der siger Ja, — vi faar dem under os og forlader dem, og finder saa siden, naar vi har forladt dem, at de har gjort os Fortræd. Jorden siger Ja til vores Planer og vort Arbejde, men Havet siger Nej. Og saadanne Folk som vi, vi elsker Havet. Og at høre Gud sige Nej med sin egen Stemme i den store Stilhed, det er godt for os. Stjernehimlen kom op over mig derude, og sagde ogsaa Nej til mig. Som en ædel, stolt Kvinde.«

»Og saa Du da Fingal?« spurgte Eliza.

»Ja,« svarede Morten, »just da. Da jeg vendte Hovedet lidt, saa jeg Fingal sidde ved Siden af mig i Baaden. I kan nok huske, at han alle sine Dage var en arrig, lille Hund og aldrig kunde lide mig, fordi jeg drillede ham. Han plejede at bide mig, hver Gang han saa mig. Jeg turde ikke røre ved ham, medens vi sad der sammen i Baaden, jeg var bange for, at han skulle snappe efter mig igen. Men sidde der, gjorde han, og han blev hos mig hele Natten.«

»Og forsvandt han saa?« spurgte Fanny.

»Det ved jeg ikke, min Pige,« sagde Morten. »Der var en amerikansk Skonnert paa Vøj til Jamaica, som tog mig op tidligt om Morgenens. Der ombord var en Mand, der havde budt imod mig ved Auktionen i Philippburg. Saadan gik det til, at jeg blev hængt i Havana, det var jo Enden, som I kalder det.«

»Var det slemt?« spurgte Fanny næsten uhørligt.

»Nej, lille Fanny,« svarede Morten.

»Var der nogen hos Dig?« hviskede Fanny.

»Javist, der var en tyk, ung Præst,« sagde Morten. »Han var bange for mig. De har nok fortalt ham stemmene Ting om mig. Men han gjorde sit bedste. Jeg spurgte ham: »Kan I skaffe mig eet Minut endnu at leve i, Fader?« Han sagde: »Hvorfor vil Du leve endnu eet Minut, min stakkels Søn?« Jeg sagde: »Fordi jeg, med Rebet om Halsen, vil tænke endnu et Minut paa La Belle Eliza.«

Medens de nu sad tavse en kort Stund, hørte de Folk gaa forbi paa Gaden under Vinduet, og tale sammen; mellem Skoddernes Tremmer kunde de følge Skæret fra Lygterne, som de bar mellem sig.

Morten lænede sig tilbage i Stolen, og han forekom nu sine Søstre at se ældre og mere forslidt ud end før. Han lignede i Virkeligheden deres Fader, naar Papa de Coninck kom træt hjem fra sit Kontor og fandt Fornøjelse i at sidde stille i sine muntrte Døtres Selskab.

»Hvor det er behageligt her i denne Stue,« sagde han. »Det er akkurat som i gamle Dage, er det ikke? Med Papa og den søde Mama i Stuen her nedenunder. Vi tre er ikke saa gamle endda. Vi ser jo dog godt ud endnu.«

»Kredsen er sluttet igen,« sagde Eliza blidt med en af deres gamle Vendinger.

»Kredsløbet, Lischén,« sagde Morten.

»Circulus vitiosus,« sagde Fanny uvilkkaarligt, idet hun brugte et af deres gamle Slagord fra Fortiden.

»Du har nu altid været saadan en klogtig Pige,« sagde Morten.

Ved disse venlige Ord, der blev henvendt direkte til hende, kom Fanny i den stærkeste Bevægelse og trak Vejret dybt.

»Og Gud i Himmelnen, Pigebørn,« udbredt Morten med al sin gamle Styrke, »hvor længtes vi dog ikke dengang af al vor Magt, med Sjæl og Legeme, med selve Indvoldene i os, bort fra Helsingør!«

Den ældre Søster vendte pludselig sin spinkle Figur rundt i Stolen, saa hun sad Ansigt til Ansigt med ham. Hendes Ansigt var forandret og fortrukket i Smerte. Den lange Nattevagt og Spændingen begyndte at tage paa hende, og hun talte til ham med en hæs og sprukken Stemme, som hentede hun den op af en dyb Brønd i sit Bryst.

»Ja,« udbredt hun, »ja, Du kan snakke! Men det er Din Mening at rejse bort igen og lade mig blive tilbage. Du, Du

har væretude paa de store Verdenshave, som Du fortæller om, og set hundrede Lande. Du har været gift fem Gange, oh, hvad ved jeg, jeg har ikke hørt det halve af det alt samme. Du kan sagtens tale roligt, det er let for Dig at sidde stille. Du har aldrig behøvet at slaa med Armene for at holde Dig varm. Du behøver det ikke nu.«

Hendes Stemme slog Klirk for hende. Hun standede og greb om Kanten af Bordet. »Og her er jeg,« stønnede hun et Øjeblik efter. »Jeg fryser. Hele Verden er bitterlig kold omkring mig. Jeg fryser saadan i min Seng om Natten, at Varme dunke er mig til ingen Nutte.«

I dette Øjeblik begyndte det store Bornholmeruhr at slaa. Thi Fanny havde om Eftermiddagen selv trukket det op. Det slog de tolv Midnattsslag langsomt og eftertrykkeligt, og Morten saa op paa det.

Fanny havde tænkt sig at blive ved at tale, og at prøve endelig en Gang at løfte sit Livs tung, knugende Vægt af sig, men hendes Strube var snøret sammen, hun kunde ikke overdøve Uhret. Hun aabnede og lukkede Munden to Gange, uden at der kom en Lyd frem.

»Aah, saa til Helled!« raabte hun, »ad Hellede till!«

Da hun ikke kunde tale, strakte hun sine skælvende Arme imod sin Broder. Alt imens Uhret slog, blev hans Ansigt graat og udvasket for hendes Øjne, og en forfærdelig Rædsel greb hende. Var det for dette, at hun havde trukket Uhret op? Hun kastede sig imod ham tværs over Bordet.

»Morten,« jamrede hun i et langt Skrig, »Broder! Vent! Hør paa mig! Tag mig med Dig!«

Da det sidste Slag lød, og Uhret begyndte at tikke igen, som om det havde isinde at foretage sig i alt Fald noget i al Evighed, stod Stolen imellem de to Søstre etter tom, og ved dette Syn faldt Fannys Hoved ned paa Bordet.

Hun laa i lang Tid saaledes uden at nære sig. Fra Vinternatten udenfor, langt borte imod Nord, drønede en Tone ligesom Elktoet af et Kanonskud. Børnene i Helsingør, som

vaagnede op derved, vidste godt, hvad det betød. Det var Isen, der brød op derude i en dyb Revne.

Efter lang Tids Forløb tænkte Fanny slørt: »Hvad mener Eliza?« Hun løftede med stor Anstrengelse Hovedet, saa op og tørrede sig om Munden med sit lille Lommeklæde. Eliza sad ganske stille lige overfor hende, som hun hele Tiden havde siddet med sørkede Øjne. Hun trak sine Kappebaand nedad og sammen, som om hun trak i et Reb, og Fanny huskede for lang, lang Tid siden at have set hende paa samme Maade trække i sine lange, gyldne Krøller, naar hun var vred eller glad eller bedrøvet. Eliza saa op og mødte sin Søsters Øjne.

»Fordi,« sagde hun, »fordi jeg, med Rebet om Halsen, vil tænke endnu et Minut paa *La Belle Eliza*.«